



Verenigde Protestantse  
Kerk in België  
vpkb.be



**'t KEERSKE,**  
**Keersstraat 1, 8000 Brugge**

website: [www.protestantsekerkbrugge.be](http://www.protestantsekerkbrugge.be)

---

# INHOUDSOPGAVE

## Blz.

- 1 Inleidend woord
- 2 Durf het vertrouwde los te laten
- 4 Vanuit de kerkenraad  
Van het koor
- 5 Van de vzw de Vrienden van de Protestantse  
Kerk van Brugge
- 7 Erediensten
- 9 Agenda
- 10 Nieuws uit de gemeente
- 13 Vanuit de Synodale raad
- 15 Gemeentenieuws Oostende
- 16 Nieuws uit het district
- 20 Voor de kinderen

## ***Inleidend woord***

Beste lezer,

In deze editie van de Kerkbode worden we uitgenodigd om samen stil te staan bij wat het betekent om kerk te zijn vandaag: geworteld in het evangelie en tegelijk onderweg in een veranderende wereld.

Het verhaal uit Lucas 5 zet meteen de toon. Jezus blijft niet op afstand, maar stapt in de boot van mensen met lege netten en nieuwe vragen. Die beweging - van ontvangen naar op weg gaan, van het vertrouwde naar het diepe - loopt als een rode draad door de bijdragen in dit nummer.

U leest hoe onze gemeente en kerkgemeenschap in Brugge en daarbuiten zoeken naar verbondenheid, vernieuwing en trouw: in vergaderingen en koorrepetities, in diaconale initiatieven en ontmoetingen, in oecumenische gesprekken en synodale reflecties. Het zijn verhalen van samen luisteren, samen dragen en samen hopen. Moge dit nummer bemoedigen, uitdagen en inspireren om, ieder op zijn of haar manier, mee te varen naar diep water.

Namens de redactieraad wens ik u veel leesplezier.

*Giovanni Bentein*



## ***Durf het vertrouwde los te laten (Lucas 5, 1-11)***

Het is druk aan de oever van het meer van Genezareth. Honderden mensen zijn naar het strand gekomen, niet alleen om van de zon te genieten, maar vooral om naar Jezus te luisteren. Terwijl Jezus zijn blik over de menigte laat gaan, ziet Hij meer dan alleen de luisteraars. In de verte merkt Hij twee boten op, behorend tot vissers die geen tijd hebben om te blijven staan. Zij zijn druk bezig hun netten schoon te maken.

Voor Simon en zijn metgezellen was de nacht een mislukking. Urenlang hadden ze gehoopt op een goede vangst, maar bij het aanbreken van de dag werden ze geconfronteerd met een pijnlijke realiteit: lege netten. Hard gewerkt, en toch met lege handen achterblijven – een ervaring die velen herkennen.

Jezus ziet niet alleen de mensen die aandachtig luisteren, maar ook degenen die verderop zitten, verdiept in hun zorgen en gedachten. Zijn aandacht gaat uit naar Petrus en de andere vissers. Hij blijft niet op afstand, maar gaat naar hen toe om hen te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan.

Ook wij hopen als protestantse kerkgemeenschap in Brugge dit jaar activiteiten te organiseren die mensen samenbrengen. Het doet deugd om in dit evangelieverhaal te lezen dat dit zinvol is: de menigte verzamelt zich rond Jezus. Maar het verhaal herinnert ons ook aan iets anders. Kerk-zijn betekent niet alleen mensen ontvangen, maar ook zelf op weg gaan. Luisteren naar de verhalen van anderen, hoe zwaar of pijnlijk die soms ook zijn. Kerk kan geen eenrichtingsverkeer zijn. Als wij verwachten dat mensen naar de kerk komen, mogen wij hen niet vergeten in hun dagelijkse leven.

Wat we lezen in Lucas 5 is opvallend. Jezus roept Petrus niet vanop afstand toe, maar stapt letterlijk zijn wereld binnen. Hij gaat in de boot van Petrus zitten – de boot van een man die teleurgesteld is, die hoopte en toch faalde. Ook wij hebben gehoopt: op gezondheid, op geluk, op een toekomst met onze geliefden. En soms bleek de werkelijkheid anders dan verwacht.



Wanneer Jezus klaar is met spreken, vaart de boot niet terug naar de oever. Integendeel, Jezus geeft Simon een nieuwe opdracht: “Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit.” Voor Petrus klinkt dit onlogisch. Elke visser weet dat vissen zich overdag dieper ophouden. Als er ’s nachts niets is gevangen, waarom zou het dan overdag wel lukken?

Toch zegt Jezus: “Wees niet bang. Voortaan zul je mensen vangen.” Mensen die misschien diep vastzitten en nog niet losgekomen zijn van hun oude leven.

“Vaar naar diep water.” Het is een oproep om het vertrouwde los te laten, om iets te doen wat tegen de logica ingaat. Jezus nodigt uit om anders te kijken, om niet vast te houden aan het eigen gelijk, maar de wereld met nieuwe ogen te zien.

Als wij dat durven leren, dan zullen we onze zegeningen kunnen tellen.

*Ds. Tihamér Buzogány*  
*consulent PG Brugge*

## ***Vanuit de kerkenraad***

### **Gemeentevergadering 26 april**

Op zondag 26 april houden we na afloop van de eredienst onze jaarlijkse gemeentevergadering. De kerkenraad nodigt alle gemeenteleden van harte uit om deze vergadering bij te wonen. Zoals gewoonlijk zullen de jaarverslagen toegelicht worden door de opstellers en besproken worden met de aanwezigen.

Het is ook een goede gelegenheid om met elkaar te spreken en naar elkaar te luisteren over onze gemeente in deze lange vacaturetijd. We vormen immers allen samen de Protestantse kerk VPKB Brugge. Hoe kunnen we elkaar steunen, helpen en bemoedigen om verder samen op weg te gaan in Zijn naam? Wat kunnen we doen voor onze Kerk en voor elkaar?

De kerkenraad en de consulent roepen u dan ook allen op om deze vergadering bij te wonen.

Voor de vergadering zijn er verkiezingen voor de bestuursraad. Na de vergadering is er koffie of thee boven in de koffiezaal.

*Namens de kerkenraad,  
Ds. Tihamér Buzogány  
Consulent*

## ***Van het koor***

Ons koor verzorgt met veel plezier de Paasdienst met ds. Ina Koe-man op 5 april en zodoende plannen we de repetities iedere maandagavond in maart om 18u30 (dus op 2, 9, 16, 23, en 30 maart). Er is versterking voor de bassen door Koen en Michiel maar dames zijn ook zeer welkom.

*Gaby*

## ***Van de vzw De Vrienden van de Protestantse Kerk van Brugge***

### **Benefietconcert**

De vrienden van 't Keerske organiseren op zaterdag 7 maart een uniek **harpconcert** door een Brugse artieste met internationale faam: Mathilde Wauters. We doen dit uitaard weer ten voordele van ons tweejaarlijkse goede doel, TEJO.

We hopen op een ruime belangstelling.

Kaarten zijn voor €15 te bestellen op BE10 00001658 7404 met naamsvermelding of rechtstreeks bij Gaby of Wim.

### **Kaas- en wijnavond**

Op 18 april gaat de jaarlijkse **kaas-en wijndegustatie** door om 19u. De prijs bedraagt €20.

Bij voldoende aantal inschrijvingen van ongeveer 20 mensen kunnen we weer een bijdrage verzamelen voor ons tweejaarlijkse goede doel, TEJO.

*Namens De Vrienden  
Gaby*



## Terugblik nieuwjaarsreceptie

Op 18 januari hielden we opnieuw onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Het werd een gezellige gelegenheid waarop volop werd gepraat én volop werd genoten van een drankje en broodjes aangeboden door de vzw De Vrienden. Hartelijk dank aan allen die dit mogelijk maakten.

*Giovanni Bentein*



**Zondag 1 maart**

Voorganger	Dhr. Robert Goemaere
Ambtsdrager	Mevr. Anneke Klifman
Orgel	Dhr. Michiel Vanden Abeele
Koffie	Fam. Van Groenigen

**Zondag 8 maart, Heilig Avondmaal**

Voorganger	Ds. Eleonora Hof
Ambtsdrager	Dhr. Adriën Deceuninck
Orgel	Dhr. Arnaud Devos
Koffie	Fam. Ten Kate

**Zondag 15 maart**

Voorganger	Dhr. Francis Vandewalle
Ambtsdrager	Mevr. Anneke Klifman
Orgel	Dhr. Alexander Vangaever
Koffie	Fam. Deceuninck

**Zondag 22 maart**

Voorganger	Dhr. Robert Goemaere
Ambtsdrager	Dhr. Adriën Deceuninck
Orgel	Mevr. Lieve Vercruysse
Koffie	Dhr. Albert Eversen en Dhr. Peter van Harrewijn

**Zondag 29 maart, Kindernevendienst**

Voorganger	Dhr. Steven Noë
Ambtsdrager	Mevr. Anneke Klifman
Orgel	Dhr. Alexander Vangaever
Koffie	Fam. Klifman

**Vrijdag 3 april, Goede Vrijdag (om 20u)**

Voorganger	ds. Frans van der Sar
Ambtsdrager	Mevr. Anneke Klifman
Orgel	Dhr. Michiel Vanden Abeele

### **Zondag 5 april**

Voorganger	ds. Ina Koeman
Ambtsdrager	Mevr. Anja van Holst
Orgel	Dhr. Michiel Vanden Abeele
Koffie	Dhr. Ronald Vandermeersch en Mevr. Katrien Vandevenne

### **Zondag 12 april**

Voorganger	ds. Pascal Lauwaert
Ambtsdrager	Dhr. Adriën Deceuninck
Orgel	Mevr. Anja van Holst
Koffie	Dhr. Giovanni Bentein en Mevr. Jana de Zutter

### **Zondag 19 april**

Voorganger	Dhr. Peter van Harrewijn
Ambtsdrager	Mevr. Anneke Klifman
Orgel	Mevr. Lieve Vercruysse
Koffie	Mevr. Monika Chrzanovska en Dhr. Albert Eversen

### **Zondag 26 april, Kindernevendienst**

Voorganger	ds. Tihamer Buzogany
Ambtsdrager	Mevr. Anja van Holst
Orgel	Dhr. Michiel Vanden Abeele
Koffie	Fam. Van Groenigen

### **Zondag 3 mei**

Voorganger	Mevr. Nadine Van Parys
Ambtsdrager	Dhr. Adriën Deceuninck
Orgel	Dhr. Arnaud Devos
Koffie	Fam. Ten Kate

### **De koffiedienst loopt als volgt verder:**

10 mei Fam. Deceuninck, 17 mei Dhr. Albert Eversen en Dhr. Peter van Harrewijn, 24 mei Fam. Klifman, 31 mei Dhr. Ronald Vandermeersch en Mevr. Katrien Vandevenne, 7 juni Dhr. Giovanni Bentein en Mevr. Jana de Zutter, 14 juni Mevr. Monika Chrzanovska en Dhr. Albert Eversen, 21 juni Fam. Van Groenigen, 28 juni Fam. Ten Kate.

## Agenda

Maandag 2 maart	18u30	Koorrepetitie
Vrijdag 6 maart	19u30	Bijbelbabbel
Zaterdag 7 maart	20u00	Benefiet-harpconcert
Maandag 9 maart	18u30	Koorrepetitie
Dinsdag 10 maart	9u30	Kerkenraadsvergadering
Maandag 16 maart	18u30	Koorrepetitie
Dinsdag 17 maart	10u00	Vergadering bestuursraad
Donderdag 19 maart	9u45	Vergadering bestuur van de Vrienden
Vrijdag 20 maart	19u30	Bijbelbabbel
Maandag 23 maart	18u30	Koorrepetitie
Maandag 30 maart	18u30	Koorrepetitie
Vrijdag 3 april	19u30	Bijbelbabbel
Vrijdag 17 april	19u30	Bijbelbabbel
Zaterdag 18 april	19u00	Kaas- en wijnavond
Zondag 26 april	11u00	Gemeentevergadering
Vrijdag 1 mei	19u30	Bijbelbabbel

### **Eén Heer, één geloof, één doop (Ef. 4,5)**

Kerk en Leven in gesprek met Mevr. Gaby Labeur

Van zondag 18 tot en met zondag 25 januari wordt in alle Brugse kerken opnieuw de gebedsweek voor de éénheid gehouden. Het thema van dit jaar: *“Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping”* (Ef 4,4)

We hadden een gesprek met Mevr. Gaby Labeur, vertegenwoordigster van de Verenigde Protestantse Kerk van België (VPKB), voormalig godsdienstleerkracht voor de protestantse leer in meerdere Brugse scholen.

### **Locatie: 't Keerske**

In de Keersstraat (zijstraat Philipstockstraat) deelt de VPKB een kleine historische kapel met de Anglicanen. De stad Brugge heeft de kapel gerestaureerd en ter beschikking gesteld. De naam 't Keerske (kaarsje) komt van de gilde der kaarsengieters die daar in een lang verleden huisden. De naam heeft natuurlijk een mooie symbolische betekenis. De protestantse gemeente is relatief klein en telt voornamelijk leden van middelbare leeftijd maar is toch zeer actief. De zondagse erediensten worden door gemiddeld 30 à 40 mensen bezocht. Meestal zijn onder de aanwezigen vaak toeristen. De gemeenteleden vormen een heterogene groep, die zich prettig voelt bij de traditionele aanpak, maar toch open staat voor vernieuwende inbreng. Naast de erediensten zijn er activiteiten die een breder publiek aanspreken, georganiseerd door de vzw “De Vrienden”: lezingen, concerten. De akoestiek van 't Keerske leent zich bij uitstek voor muziek. 't Keerske neemt ook deel van “Open Kerken” en stelt de deuren open ter gelegenheid van Monumentendag of andere evenementen.

## **Eenheid in verscheidenheid**

De Protestantse Kerk kent geen strakke hiërarchische structuur zoals de Rooms-Katholieke Kerk maar hebben een presbyteriaanse structuur, waarbij samenwerking met landelijke beslissingen verwacht wordt. Zij opereren vaak zelfstandig in overleg. Het valt Mevr. Labeur op dat er in oecumene sneller gelijkenissen worden gezocht met de Rooms-katholieken, Anglicanen en het jodendom, dus de officieel erkende godsdiensten. Samenwerking met andere evangelische congregaties is moeizamer maar is mogelijk. Door de verplichte academische opleiding voor predikanten blijft het zoeken naar kandidaten net zoals in de katholieke kerke. Zo is 't Keerske reeds 1 jaar op zoek en worden diensten door de kerkenraad verzorgd in samenwerking met gastpredikanten.

## **Sola scripture, sola fide, sola gratia**

Bovenstaande parolen, nog stammend uit de tijd van Luther (1483-1546), de stichter die aan de basis ligt van de Reformatie, zij nog steeds de leidraad van het protestantse geloof. “Bovendien heerst een groot misverstand omtrent de betekenis van de naam protestanten,” verduidelijkt Gaby ons, “het komt niet allereerst van protesteren maar van getuigen, opstaan om te getuigen van zijn/haar geloof.” De Bijbel neemt een heel centrale plaats in in de beleving van het protestantse geloof. Protestanten geloven meer in de rechtstreekse heiliging van mensen die de Bijbel lezen en daarin een woord, een boodschap vinden die hun loeven richt, die hen leidt naar vreugde van het geloof, de verbondenheid met Jezus Christus. De bemiddeling van Kerk en sacramenten komt daarbij niet op de eerste plaats.

Avondmaal en doop zijn de enige sacramenten. Er is ook een overkoepelend orgaan de VPKB, Verenigde Protestantse Kerk in België, dat toezicht houdt op de geloofsbeleving en de werking van de verschillende gemeenschappen. De vereniging vertegenwoordigt ook de protestantse godsdienst bij de overheid. Want het protestantisme is één van de vijf erkende staatsgodsdiensten

in België. Dit betekent dat zij gesubsidieerd worden door de overheid en hun bedienaren, net zoals priesters, betaald worden door het ministerie van Justitie.

Net als bij ons is er het doopsel als initiatiesacrament en er is tevens “de belijdenis”, het beamen van de inhoud van het Credo, gesteld in vraag en antwoord, dit moment is een publieke officiële toetreding tot die gemeenschap. Als men wil toetreden tot de protestantse gemeenschap is dus catechese en belijdenis nodig. De geloofspraktijken vallen uiteen in privé en publieke uitingen. Privé is er lezing van de Schrift, het bidden in het gezin of de gemeenschap. Publiek is er de zondagsschool, de eredienst op zondag met preek: het verklaren van de Schrift en de toepassing naar het dagelijks leven door de voorganger is een belangrijk moment. “Ook het samen zingen tijdens de samenkomsten is heel belangrijk,” getuigt Gaby, “in de protestantse gemeente wordt meegezongen met hart en ziel als een belangrijke uiting van de vreugde van het geloof!” De gemeente in Brugge heeft ook een klein vierstemmig koor om speciale diensten op te luisteren. Soms geven zij ook optredens, met als hoogtepunt de jaarlijkse kerstzangavond, die elk jaar op een ruime belangstelling mag rekenen.

## **Sociale doelen**

Zich vanuit zijn geloof engageren in de maatschappij is eveneens een belangrijke pijler van de protestantse godsdienst. Dit is de individuele verantwoordelijkheid van elke gelovige. De gemeente schaaft zich elk jaar ook achter een aantal internationale doelen. Per twee jaar zijn er ook lokale projecten die ondersteund worden. Dit jaar is dit bijvoorbeeld het project TEJO, dat laagdrempelige psychologische en therapeutische hulp aanbiedt aan kwetsbare jongeren via goed opgeleide vrijwilligers.

## **Oecemene**

Last but not least, staan we nog even stil bij de inspanningen van de protestantse gemeenschap om mee te bouwen aan oecumene, hereniging van alle christenen, over de grenzen van ver-

schillen heen. Katholieken, Anglicanen, Orthodoxen en Protestanten geloven immers allemaal in dezelfde God en Heer. Zij lezen dezelfde Schrift, waarin de grondslag ligt van de inhoud van hun geloof. Zij worden geleid door één Geest, die hen aanmaant te groeien naar eenheid en gemeenschap, naar eenheid in verscheidenheid, over alle grenzen heen. Concrete initiatieven zijn; de jaarlijkse gezamenlijke gebedsdienst in de Sint-Salvatorathedraal tijdens de gebedsweek voor de eenheid. Ook zijn er al vele jaren de gezamenlijke liedbundels, met auteurs als Huub Oosterhuis en andere vernieuwers. Er zijn de gezamenlijke lezingenroosters voor de zondags- en weekdagliturgie. Er is een actieve oecumenische werkgroep. Elk jaar in de advent is er een gezamenlijk moment waarbij het vredeslicht uit Bethlehem wordt afgehaald op één plaats door de verschillende godsdiensten. “Het symbool van de oecumene is een bootje op de golven,” merkt Gaby op, “die golven kunnen in onze tijd soms hoog opslaan, en dan is het schipperen, maar de Heer zelf komt bij ons aan boord en stilt de storm, telkens weer.” Hij is het die ons samenbrengt, langzaam maar zeker. Dat geloof is universeel.

*Martine Kino en Linda De Pauw*  
*In Kerk en Leven nr. 1010 (14/01/2026)*

## ***Vanuit de Synodale raad***

Lieve mensen,  
Lieve zusters en broeders,

Wanneer u deze brief leest zitten we midden in de Veertigdagen-tijd, een periode van voorbereiding op Pasen. Wanneer we in de Bijbel lezen over een periode van veertig, of het nu gaat over dagen, weken, maanden of jaren, valt het op dat het steeds om een periode gaat waarna iets nieuws begint.

Een periode met ups en downs wordt afgesloten en met Pasen wordt ons een nieuwe kans geboden, een nieuwe start met nieuwe uitdagingen.

Maar eerst moeten we dus door die Veertigdagentijd. En hoe maken we die zinvol? Hoe zorgen we ervoor dat die tijd goed besteed wordt en niet voorbijvliegt in allerlei drukke activiteiten waardoor hij voorbij is voor je het goed en wel beseft? Deze weken bieden ons een kans om meer aandacht en tijd te besteden aan stilte en bezinning en om te focussen op gebed, op God, op de ander. Velen van ons volgen een dagelijks leesrooster, zeker in deze periode. Maar ook daar wordt iets van je gevraagd. De tekst die je leest of het gebed dat je bidt zet je aan tot nadenken en tot ... handelen. Niet omwille van de handeling zelf, maar als gevolg van wat Jezus van je vraagt. Een 'gewone' handeling zoals een handdruk of een schouderklop of het aansteken van een kaars wordt dan iets bijzonders. Het wordt een boodschap van Gods liefde. En is dat niet juist de boodschap van onze Kerk: het doorgeven van Gods liefde voor ieder van ons?

En waar kan dat beter dan in de pastorale zorg waarin we luisteren en omzien naar elkaar! Als Synodale Raad willen we ook betrokken zijn bij wat ieder van jullie meemaakt, open en zonder oordeel. De vreugdevolle dingen, maar ook de zorgen waarmee jullie geconfronteerd worden en die we moeten erkennen. Maar samen kunnen we zoeken naar oplossingen, samen op weg naar Pasen, samen op weg naar een nieuw begin, naar een hernieuwde relatie met God! Daar ligt onze focus op. Pasen geeft ons een teken van Gods trouw en betrokkenheid. Hij laat niet varen het werk dat zijn hand begon.

We wensen jullie alvast een deugddoende en gezegende Veertigdagentijd toe!

*Uw Synodale Raad*

A collection of handwritten signatures in blue ink. The signatures are arranged in a cluster, with some overlapping. The names are not clearly legible but appear to be: 'T. L. van der ...', 'P. M.', 'J. van der ...', 'H. van der ...', and 'T. van der ...'.

Eén van de dingen die uit de opdracht aan het communicatiebedrijf Denkie in Oostende voortgekomen is, is een nieuw logo voor de Protestantse kerk in Oostende:



Op de vraag wat men daarin zag, kregen we verschillende antwoorden. **Wat ziet u erin?**

In Oostende zag men er een bootje in, een vogel, preciezer een duif en er was ook iemand die er brieven in zag. Dat alles geeft goed weer wie wij zijn en waar wij voor willen staan:

Het bootje: Een kerk in de Stad aan zee, vanouds een vissersstad;

De vogel, de duif: Een kerkgemeenschap die zich wil laten leiden door de Geest en die die Heilige Geest vrij wil laten waaien, door mensen de ruimte te geven;

Brieven? Tja, als je de Woorden van God als brieven aan de mensen mag zien, dan willen we graag met mensen luisteren naar wat erin geschreven staat en die brieven doorgeven.

Er is nog wat anders in te zien! Je kunt er ook een plattegrond in zien, met daarop **de weg** die een mens in zijn leven kan gaan. Twee stappen vooruit en drie achteruit. Soms heen en weer geslingerd, zoekend op weg. De **levensweg** van ons mensen lijkt over het algemeen niet op een autostrade die de kortste verbinding tussen vertrekpunt en bestemming is. Als kerkgemeenschap willen we met mensen meegaan op die levensweg, voor een stukje hun levensgezel zijn. We willen mensen onderweg helpen bij het vinden van een route. Zo zijn we een kerk die **Samen op Weg** gaat. We stappen met mensen mee, soms een enkele etappe, soms meerdere.



## De agenda t.e.m. 1 mei

Zondag 1 maart	<b>11 uur</b> Samenkomst
Zondag 8 maart	<b>11 uur</b> <a href="#">Kringviering</a>
Woensdag 11 maart	<b>19 uur</b> Bijbelgroep <b>David</b>
Zondag 15 maart	<b>11 uur</b> Samenkomst
Zondag 29 maart	<b>11 uur</b> gezamenlijke viering voor Palmпасen
<b>Goede Vrijdag</b> 3 april	Namiddag Gebed bij de kruisweg 's avonds viering
<b>Paaszondag</b> 5 april	<b>11 uur</b> Gezamenlijke Paasviering
Woensdag 8 april	<b>19 uur</b> Bijbelgroep <b>David</b>
Zondag 12 april	<b>11 uur</b> <a href="#">Kringviering</a>
Zondag 19 april	<b>11 uur</b> Samenkomst
Donderdag 23 april	Huwelijksinzegening <i>Belinda &amp; Corentin</i>
Vrijdag 1 mei	<b>15 uur</b> Luistercafé
Woensdagnamiddag	<i>Koffiebabbel</i> <b>14:30 – 16:30 uur</b>

Actuele Info vindt u steeds op de website: [www.protestantsekerkoostende.be](http://www.protestantsekerkoostende.be)

*Dhr. Andries Boekhout*

Het is inmiddels een maand geleden dat u in de kerkbrief kon lezen over het reilen en zeilen van ons district. In de tussentijd is er echter heel wat gebeurd. Naast de maandelijkse reguliere vergadering vond ook de jaarlijkse bijeenkomst plaats van de Synodale Raad, samen met de voorzitters van de districtsbesturen.

Deze vergadering, die traditioneel doorgaat in het Huis van het Protestantisme, was ook dit jaar goed vertegenwoordigd. Er werd niet alleen gesproken over de moeilijkheden waarmee onze protestantse gemeenten geconfronteerd worden, maar ook over de vele hoopvolle ontwikkelingen in beide landsdelen.

Een belangrijk aandachtspunt vormde de vierdaagse bijeenkomst die van 16 tot 20 maart in Ucîmont zal plaatsvinden. Tijdens deze samenkomst worden vier grote thema's besproken die bepalend zijn voor de toekomst van onze kerk:

1. Financiële levensvatbaarheid en beheer van activa
2. Personeelsbeleid en het tekort aan predikanten
3. Kerkorde ("Constitutie en Kerkorde") en administratieve efficiëntie
4. Innovatie, financiële solidariteit en externe relaties

Over het verloop en de resultaten van deze bijeenkomst zullen de afgevaardigden worden geïnformeerd tijdens de districtsvergadering van 21 maart in Dendermonde.

Op vraag van de Synodale Raad zijn wij binnen ons district momenteel ook bezig met het in kaart brengen van de bovenplaatselijke taken van predikanten en pioniers. Omdat vacante gemeenten vaak niet ingevuld raken en ook plaatsen in verschillende commissies open blijven, neemt de werkdruk voor de actieve medewerkers steeds verder toe. Het is daarom belangrijk dat deze taken zo eerlijk mogelijk worden verdeeld.

Tot slot — maar zeker niet in de laatste plaats — wil ik als voorzitter van ons district mijn oprechte dank uitspreken aan de vele gastpredikers (lekenpredikers). Dankzij hun enthousiasme, inzet en trouw kan er elke zondag opnieuw een kerkdienst plaatsvinden in de protestantse gemeenten van Oost- en West-Vlaanderen. Een welgemeende en hartelijke dank daarvoor!

Mede namens het districtsbestuur,

*ds. Tihamér Buzogány*  
*Districtsvoorzitter*

uniek harpconcert door:

t.v.v. TEJO

# Mathilde Wauters



7 maart 20.00 h

in 't Keerske - Keersstraat 1 Brugge

Kaarten €15 door storting  
BE10 0000 1658 7404 met naamsvermelding

Organisatie VZW de vrienden protestantse kerk Brugge



Verenigde Protestantse Kerk in België

# ProFest!

AKV/RANA

14 mei 2026

Deuren & ontvangst 9.30u /  
programma 10.45u - 17.00u

WATT 17  
KOELTORENLAAN 9  
HEUSDEN-ZOLDER



ONTMOETING  
GESPREK  
VERBINDING  
UITWISSELING  
GEZELLIG SAMENZIJN  
WORKSHOPS VOOR GROOT EN KLEIN  
TIENERS OVER DE TOEKOMST  
LEVEN & DOOD, LEVEN NA DE DOOD?  
ECOTHEOLOGIE  
SCHILDEREN  
GODLY PLAY  
SAMEN ZINGEN  
MUSEUMBEZOEK  
WANDELEN

**VAN U is de TOEKOMST**

[www.profest2026.be](http://www.profest2026.be)



## Voor de kinderen

In Lucas 5:1-11 staat dat Jezus bij een meer mensen ontmoet die niets gevangen hebben, ook al hebben ze de hele nacht hard gewerkt. Jezus zegt tegen Simon Petrus dat hij toch nog eens het diepe water in moet varen en zijn netten moet uitgooien. Dan gebeurt er iets heel bijzonders: de netten zitten ineens zó vol vis dat ze bijna scheuren.

Petrus schrikt en beseft dat Jezus heel bijzonder is. Jezus zegt dat hij niet bang hoeft te zijn en dat hij voortaan mensen mag helpen, zoals hij eerst vissen hielp vangen. Petrus en zijn vrienden laten alles achter en gaan met Jezus mee.

Je mag deze prent inkleuren.



## **KERKENRAAD**

### **Ouderlingen:**

- **Mevr. Anja van Holst (scriba)** ☎ +31 117 302 844  
Sasputsestraat 26, 4507 JX Schoondijke (NL)
- **Dhr. Adriën Deceuninck** ☎ 050 31 69 23  
Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge
- **Mevr. Anneke Klifman** ☎ 050 36 04 36  
Vestingstraat 71/14, 8310 Assebroek

### **Diakenen:**

- **Dhr. Wolfgang Lestaeghe** ☎ 0488 25 02 80  
Hoefijzerstraat 7 bus 0101, 8400 Oostende
- **Dhr. Giovanni Bentein** ☎ 0494 81 20 15  
Prins Karellaan 2, 8310 Assebroek

## **BESTUURSRAAD**

### **Voorzitter:**

- **Dhr. Jasper Clarisse** - [jasper.clarisse@gmail.com](mailto:jasper.clarisse@gmail.com)

### **Secretaris:**

- **Dhr. Adriën Deceuninck** - [a.deceuninck@telenet.be](mailto:a.deceuninck@telenet.be)

### **Penningmeester:**

- **Dhr. Wim ten Kate** - [w.tenkate@skynet.be](mailto:w.tenkate@skynet.be)

### **Leden:**

- **Dhr. Jan van Groenigen** [jan.van.groenigen@gmail.com](mailto:jan.van.groenigen@gmail.com)
- **Dhr. Wolfgang Lestaeghe** [info@wolfganglestaeghe.be](mailto:info@wolfganglestaeghe.be)

## **Redactieraad van de Brugse Kerkbode**

Mevr. Riek van de Westeringh – Mevr. Anja van Holst –  
Dhr. Adriën Deceuninck – Dhr. Giovanni Bentein

## **Bankrekeningen**

### **Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge:**

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) – GEBA BE BB (BIC)

### **Diaconie:**

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) – GEBA BE BB (BIC)  
t.n.v. *Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

### **VZW Vrienden:**

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) – BPOT BE B1 (BIC)  
t.n.v. *Vrienden Protestantse Kerk Brugge*

*Verschijnt 2-maandelijks*

**België – Belgique  
P.B.  
8000 BRUGGE 1-2  
3 / 4565**

# **DE BRUGSE KERKBODE**



**Verantwoordelijke uitgever:**

Ds. Tihamér Buzogány

**Kantoor van afgifte: 8310 Assebroek – Erkenningsnummer: P408440**