



Verenigde Protestantse
Kerk in België
vpkb.be



't KEERSKE,
Keersstraat 1, 8000 Brugge

website: www.protestantsekerkbrugge.be

INHOUDSOPGAVE

Blz.

- 1 Inleiding
- 1 Crisis van de Kerk?
- 8 Vlammen zijn er vele, één is het licht
- 9 Kerknieuws uit de VPKB
 - Vooraankondiging oktobernr. Kerkmozaïek
- 9 Gemeentenieuws
 - 9 - Koorleven
 - 9 - Start Bijbelkring
 - 10 - Bezoek Gustaf Adolf Fest in Frankenthal in de Pfalz
 - 11 - Nes Ammim Jubileum in Nederland
 - 12 - Integratiestage
 - 12 - Israelreis
 - 12 - Vernieuwing van onze Website
 - 13 - Kindernevendienst elke 4^e zondag van de maand
 - 13 - Beenhamparty
 - 13 - Agenda
 - 14 - Erediensten
 - 16 - Kleurplaat Petrus Dathenus

Inleiding

Deze maand is het Hervormingsdag. In deze kerkbode vindt u daarom een artikel over kerk-zijn in deze tijd in de sfeer van de Reformatie. Maakt de kerk een crisis door? En zo ja, wat is dan de aard van deze crisis? Waar hebben we het dan over?

Verder vindt u het gemeentenuws en wat indrukken van het Gustav Adolffest in Frankenthal en de Nes Ammim Jubileumdag op 21 september in Amersfoort, waar ik aanwezig was.

Frankenthal in de Pfalz is de plaats waar Petrus Datheen een tijdlang werkzaam is geweest als predikant. Hij was een Vlaming en één van de grote voormannen van de Reformatie. Voor de Nederlanden is hij van groot belang geweest, vanwege zijn vertaling in het Nederlands van de Heidelbergse Catechismus en zijn berijming van de Psalmen. Na Frankenthal werd Datheen predikant in Gent. Frankenthal bewaart de dankbare herinnering aan zijn aanwezigheid. Achterin in de kerkbode een portret van Datheen dat kinderen misschien nog wat mooier kunnen maken.



Frans van der Sar

Crisis van de kerk?

Er is sprake van een crisis in het kerk-zijn als gevolg van de secularisatie. Een crisis die zich in heel Europa manifesteert in een terugloop van ledentallen en kerkgangers. Het is tegelijkertijd een crisis in de vormgevingen en doelstellingen van bredere kerkverbanden.

Het is niet een crisis in ons geloof. Voor het geloof behoudt de kerk haar wezenlijke betekenis, m.n. op het niveau van de gemeente. Maar in de vormgeving van de bredere kerkverbanden zijn er veranderingen gaande. Een proces dat ook binnen de VPKB in volle gang is. Voor een reformatorische kerk is zulk een verandering en vernieuwing niet iets waar ze tegen op ziet, overeenkomstig haar beginsel: *ecclesia reformata, semper reformanda*. Ze is een kerk die weet dat ze zich altijd weer hervormen en vernieuwen moet.

De betekenis van de kerk voor ons geloof

De kerk is belangrijk voor ons geloof. Wij gaan naar de kerk voor deze ervaring: deel te hebben aan het lichaam van Christus en Christus toe te behoren.

In de kerken van de Reformatie is het de plaatselijke gemeente die ons deze ervaring schenkt in de verbondenheid met elkaar, in het bijzonder in het sacrament van het Heilig Avondmaal. Het sacrament van de Doop brengt ons deze gemeenschap binnen. De lezing van het Woord en de prediking kan ons altijd en overal verbinden met het Woord dat Christus zelf is, omdat Christus altijd en overal ons leven binnen kan komen. Maar er is geen verbondenheid met Christus, die helemaal los kan staan van dit verband: de Kerk. Dat verband is wereldwijd



en verbindt ons met miljoenen broeders en zusters, maar ook met de schepping en de mensheid als geheel. Omdat het Woord 'vlees' en 'mens' geworden is.

De fundamenten van de kerk zijn: de opdracht van Jezus Zijn evangelie te verkondigen in de wereld in woord en daad, de doop te bedienen en het Avondmaal te vieren.

Deze fundamenten staan helder omschreven in het Nieuwe Testament. Het meest fundamentele beeld en begrip van de Kerk is dat zij het Lichaam van Christus is: "Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn"(1Kor. 12:12-14)

Maar ik zou ook de volgende tekst fundamenteel willen noemen, al is zij in historie van het Christendom na de Constantijnse omwenteling op de achtergrond geraakt. Paulus zegt over de kerk: "Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen"(1Kor.27-29).

De kerk behoudt tegenover de wereld altijd het karakter van een minderheid. Het behoort tot haar wezen. Zo is ze begonnen. De beginjaren van de kerk

blijven daarom een bron van inspiratie voor vernieuwingsbewegingen, zoals ook de Reformatie het was en is. Waar



de kerk meer wil zijn in de wereld i.p.v. minder, gaat het altijd fout. Een kerk moet met gezag durven spreken, maar als ze wereldlijke macht en aanzien wil hebben, is dat een verzoeking. Nu wordt de kerk wellicht in Europa opnieuw feitelijk een minderheid. Dat vraagt om herbezinning en aanpassing. Kerkvorming moet in de kerken van de Reformatie m.i. primair gericht zijn op geloofsondersteuning en kwaliteitsbevordering van het kerk-zijn van de gemeente. Maar daarnaast betekent kerkvorming op het bovengemeentelijk niveau vaak ook dat de kerk vorm en gestalte aanneemt in de wereld en verbindingen aangaat met die wereld, bijv. met staat en overheid en in de vorming van christelijke organisaties. Vooral daar is er veel aan het veranderen en is herbezinning nodig.

Wat zijn de aspiraties als we de kerk, als bovenplaatselijk verband van de gemeentes, als we haar vorm en gestalte willen geven in de wereld in deze tijd? En hoe werkt dat door in het gemeente-zijn als meest elementaire vorm van het kerk-zijn binnen de Reformatie?

Crisis van de kerk of crisis van het geloof?

Bewust of onbewust zijn we misschien toch wel aan die meerderheidspositie gehecht geweest. De VPKB is een minderheidskerk. Maar toch kun je ook vanuit dit kerkverband het verminderd belang van de Christelijke Kerken in Europa en de teruglopende ledentallen als een crisis ervaren.

Het is belangrijk om te zien dat het een crisis in het kerk-zijn is, maar niet een crisis voor ons geloof. Het geloof verstaat zichzelf altijd vanuit een minderheidspositie: in zijn uiterste vorm in de positie van de enkeling met zijn persoonlijk geloof, die de minste wil zijn, zoals Jezus zelf de minste van alle mensen is geworden. Een minderheidspositie kan aan het christelijk geloof nooit 'vreemd' zijn. Dit is

wezenlijk voor ons geloof. We moeten daarin een weg zoeken door de wereld, in navolging van Jezus.

De wijze waarop wij nu ons geloof belijden en erover reflecteren is anders dan 50 jaar geleden. Als ik nu de leerboeken teruglees die ik tijdens mijn theologiestudie opkreeg, lees ik met verbazing de objectieve geloofsevidenties, die mij daarin worden gepresenteerd. Er wordt gesproken vanuit geloofszekerheden die ook toen al aangevochten waren na de bloedige eerste helft van de Twintigste eeuw. En als de auteurs zich die aanvechtingen en diepe geloofsvragen bewust zijn, lijken ze toch nog te streven naar restauratie en herstel.

Nu is er een meer zoekende theologische stijl die het wezenlijke probeert te omschrijven, vaak vanuit een persoonlijk perspectief. Soms wordt het bijna te persoonlijk. Wie spreekt en leert over het geloof doet dat altijd binnen het verband van de kerk en het is daarom goed naar een zekere “objectiviteit” te streven. Maar dat kan nooit de objectiviteit zijn van een wetenschap zoals zij aan de universiteit nagestreefd wordt, al mag de theologie zich daar wat mij betreft aan spiegelen. Wie spreekt of schrijft over christelijk geloof mengt zich in een kerkelijk gesprek waarin de Kerk actief en passief ‘leert’. Dat heeft consequenties voor stijl en toon in het kerkelijk spreken, voor de pretenties en voor de bereidheid naar andere geluiden en naar kritiek te luisteren.

Crisis in de historische vormgevingen van bredere kerkverbanden

Ook de historische vormgevingen van de bredere kerkverbanden in de wereld zijn in de crisis gekomen. Een bezoek aan Duitsland, ter gelegenheid van het Feest van de Gustav Adolf Werke, zette mij wat dat betreft aan het denken. Het is het land waar de Reformatie bijna 500 jaar geleden

begon. Dat beleef je daar ook sterk. De herinneringen aan de gevolgen die het had in de levens van mensen, het oorlogsgeweld en de plunderingen in de Dertigjarige oorlog, de miljoenen mensen die erdoor ontheemd raakten en nieuwe woonplaatsen moesten zoeken, leven in Duitsland nog sterker dan in België; dat is mijn indruk. In de Nederlanden is het verhaal van de Reformatie een glorieuze herinnering, verbonden met de natievorming in de 16^e eeuw. In België is het een traumatische herinnering, die eeuwenlang onderdrukt is gebleven en eerst in de 19^e eeuw hernomen kon worden. Maar in Duitsland is het een verhaal dat veel omvangrijker en diverser is. Elke landstreek bewaart zijn eigen herinneringen aan de Reformatietijd. Het is een verhaal dat bewaard blijft ook in familiegeschiedenissen: herinneringen aan vervolgingen en volksverhuizingen.

Protestantse kerken in Duitsland zijn meestal georganiseerd als 'Landeskirchen': kerkverbanden in een territoriaal verband, dat teruggaat op de regionale staatsvormen uit verleden en heden. Ze hebben een eigen identiteit, cultuur en bestuur. Het is een praktijk die wereldwijd is toegepast: om kerkverbanden te vormen op basis van natie, taal, cultuur en wereldlijke bestuurs- en staatsvormen. In deze vormen kan de kerk een wereldse gestalte aannemen, bijv. ook als staatskerk of nationale kerk. In die wereldse vorm wil ze vaak volkskerk zijn: kerk die gericht is op de kerstening van het volksleven. Christelijk geloof kan ingaan in de cultuur, in de levenswijze van mensen en deel worden van de identiteit van mensen. Het kan 'bij het leven' gaan horen. Daarin kan veel goeds zijn. Maar in een tijd van secularisatie kan dat tot paradoxale verschijnselen leiden.

In Duitsland behoort te kerk nog zeer 'bij het leven'. Uit de gesprekken met de protestantse collega's begreep ik dat

dat hen veel werk bezorgd. Veel leden komen alleen naar de kerk op levenshoogtepunten, zoals doop en huwelijk en in Duitsland opmerkelijk genoeg ook nog de “Konfirmation”, vergelijkbaar met het belijdenis doen. Mensen beschouwen dat als een recht, omdat zij bij hun belastingaangifte ook hun kerkelijke bijdrage hebben voldaan, de “Kirchensteuer”. Maar dat betekent niet altijd dat zij regelmatige kerkgangers zijn. “Konfirmanden”, jongeren die belijdenis willen doen, worden daarop goed voorbereid. Maar vaak doen ze het omdat het bij het leven hoort en is het niet zo dat geloof voordien een grote rol in hun leven speelde, noch dat het nadien een grote rol zal spelen. De ouders van de “Konfirmanden” worden verplicht tenminste eenmaal per maand naar de kerk te komen; een bepaling die niet altijd gewaardeerd wordt. Ik hoorde deze mop een paar keer: ‘Een Duitse collega had veel last van vleermuizen op de kerkzolder. Hij kreeg het advies de beestjes te “konfirmieren”, want dan kwamen ze vast nooit meer naar de kerk’. Het zijn bizarre effecten van het vasthouden aan het volkskerkideaal, in een tijd dat het volksleven niet meer zo door en door Christelijk is. Een beeld en ideaal van het kerk-zijn dat zijn plaats heeft binnen het bredere kerkverband, maar in de huidige tijd een fictie is geworden als het op het niveau van de gemeente moet worden toegepast.

Er moet evenwicht zijn tussen de idealen van het kerk-zijn op het niveau van de gemeente en de idealen op het bovenplaatselijke niveau. Het kerk-zijn als breder kerkverband moet niet te groot worden gezien. Daarin is de Reformatie een andere weg gegaan dan de Rooms-Katholieke kerk. In de sfeer van de Reformatie moet de gemeente de meest fundamentele vorm van kerk-zijn blijven. In de gemeente heeft het kerk-zijn veeleer de geestelijke dimensies

en geloofsdimensies die essentieel zijn en veel minder in het bredere kerkverband dat de gemeentes tezamen vormen. Het bredere kerkverband moet zich richten op geloofsondersteuning en kwaliteitsbevordering van het kerkzijn van de gemeente en daarin altijd zijn maat blijven vinden.

Frans van der Sar

Vlammen zijn er vele, één is het licht

Lied 970

- 1. Vlammen zijn er vele, één is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele, één is het licht,
wij zijn één in Christus.*
- 2. Ranken zijn er vele, één is de stam,
wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele, één is de stam,
wij zijn één in Christus.*
- 3. Gaven schonk Hij vele, één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,
gaven schonk Hij vele, één is de Geest,
wij zijn één in Christus.*
- 4. Velen mogen dienen als onze Heer,
Hij wast onze voeten,
velen mogen dienen als onze Heer,
wij zijn één in Christus.*
- 5 Leden zijn er vele, één is zijn kerk,
wij zijn Christus' lichaam,
leden zijn er vele, één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.*



*Tekst Anders Frostenson – 'Lågorna är många'
Vertaling Coen Wessel; melodie Olle Widestrand*

KERKNIEUWS UIT DE VPKB

Aankondiging Kerkmozaiek: Het belang van Busan

Ds. Werner Lategan:	Op weg naar dialoog
Dr. Anne-Marie Reijnen:	Naar de eenheid van Kerken: een belangrijk getuigenis
Ds. J. Somer-Gotteland:	Diaconie in de 21ste eeuw
Antoinette Panhuis:	Het neusje van de zalm
Eric Jehin:	Oecumenisch initiatief – strijd tegen HIV en aids in Afrika
Antoinette Panhuis:	Vier het leven!

Gemeentenuws

Koorleven

Het kerkkoor is voortvarend van start gegaan om zich voor te bereiden op de dienst van 27 oktober, die in het teken van Hervormingsdag staat, en op de Kerstzangavond. Daarnaast wordt het nieuwe liedboek verkend om te bezien welke liederen zich goed lenen voor de gemeentezang.

Er wordt elke maandag gerepeteerd van 19u30 tot 21u en dit alvast reeds voor Hervormingsdag en Kerstzangavond.

Ter info de repetitiedata; 7, 14, 21, 28 oktober; 4, 18, 25 november; 2, 9, 16 december.

Start Bijbelkring

De eerste bijeenkomst is op donderdagmiddag 10 oktober van 14.30 tot 16.30 in de bovenzaal in 't Keerske. De volgende vier bijeenkomsten zijn dan om de 14 dagen: op 24 oktober, 7 en 21 november en 5 december. De bijeenkomsten staan los genoeg van elkaar om een keer te kunnen missen als dat zo uitkomt. U bent dus altijd welkom.

Het Vlaams Bijbelgenootschap heeft voor de Vlaamse Bijbelzondag op 10 november 2013 samen met het Nederlands Bijbelgenootschap een Paulusbrochure gemaakt. Het is mooi materiaal om als uitgangspunt te nemen voor een bijbelkring. Paulus is de grote leraar voor het Christelijk geloof, die als geen ander de kerk voor is gegaan om de betekenis van het evangelie van Jezus en de betekenis van zijn dood en opstanding te leren verstaan.

Frans van der Sar

Bezoek Gustaf Adolf Fest

Op 14 en 15 september was ik op het feest van de Gustav Adolf Werke Pfalz e.V. in Frankenthal. De Zweedse koning Gustav Adolf(1594-1632) was een van de hoofdrolspelers in de Dertigjarige Oorlog en wierp zich in de strijd voor de Protestantse zaak. Op 6 juli 1630 landde zijn leger in Pommeren. Hij wist tot in Beieren door te dringen maar sneuvelde in de Slag bij Lützen (1632). Hij is van grote betekenis geweest voor het Protestantisme in Europa. Duitse protestanten gedenken hem met grote dankbaarheid en hebben in het begin van de 19^e eeuw besloten om hem te herdenken, gelukkig niet met een ruitersstandbeeld, maar met de oprichting van een hulporganisatie voor protestantse minderheidskerken in Europa.



De VPKB mag zich al langer verheugen in de ondersteuning door de GAW. Dit jaar wordt geld geworven voor een bijdrage aan de renovatiekosten van de Brugse pastorie. Ik hoorde dat er in de gemeenten weerstand was tegen m.n. dit doel. Ook in Duitsland hebben kerken te maken met

een teruglopend budget. Het werd daarom op prijs gesteld dat ik er was en ik heb natuurlijk mijn grote persoonlijke dankbaarheid betuigd. Ik heb veel respect gekregen voor de goede geest die er nog steeds is in de Duitse gemeenten t.a.v. deze organisatie, op grond waarvan ze haar werk kan blijven doen. Het was een gezellig feest. Ik heb erg genoten van de ontmoetingen en gesprekken met de Duitse collega's. Er was een zeer gevulde en prachtig verzorgde vesper op zaterdag en een middeleeuwse markt ter afsluiting op zondag.

Frans van der Sar

Nes Ammim Jubileum in Nederland

Op 21 oktober werd in Amersfoort het 50-jarig bestaan van Nes Ammim in Israel gevierd door de Nederlandse organisatie. Er waren meer dan 400 deelnemers, in meerderheid oud inwoners van Nes Ammim. Mensen uit drie generaties kwamen elkaar tegen.

Er zijn inmiddels ook werkelijk zulke families waarvan drie generaties in Nes Ammim hebben gewoond. De sfeer was zeer feestelijk en vol ontmoetingen tussen oude bekenden waar-



naar mensen lang hadden uitgezien. Het jubileumboek "Van rozenkassen tot dialoog" werd aangeboden aan de oud-burgemeester van Amsterdam, Job Cohen, en de huidige burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. Twee mannen die Nederland in het problematische eerste decennium van deze eeuw voorgegaan zijn in de interreligieuze en maatschappelijke dialoog en die in die tijd goede

vrienden zijn geworden. Ik vond het een indrukwekkend moment en ik was verheugd te zien dat 'Nes Ammim' in zijn verschillende geledingen de beweging en overgang van rozenkassen tot dialoog nu werkelijk een heel eind lijkt te hebben gemaakt. Dat gevoel had ik nog niet toen ik zelf in Nes Ammim begon te werken.

Frans van der Sar

Integratiestage

Van zondag 13 oktober t/m vrijdag 18 oktober neemt uw predikant deel aan de integratiestage voor nieuwe predikanten in de VPKB. Ik heb er enthousiaste verhalen over gehoord en verheug mij dus op deze gelegenheid om met collega's op verkenning te gaan in de VPKB, m.n. in het voor mij nog zeer onbekende Franstalige deel.

Frans van der Sar

Israelreis 2014

Inmiddels hebben zich meer dan 20 geïnteresseerden aangemeld voor een Israelreis in het voorjaar van 2014. Dat is een mooi aantal! Op 9 oktober is er een informatieavond in 't Keerske, waar we de mogelijkheden kunnen bespreken; aanvang 20.00u. Als u ook interesse hebt, meldt u zich dan nog even bij ondergetekende.

Frans van der Sar

Vernieuwing van onze Website.

Deze maand nog zult u, als u dit adres aanklikt www.protestantsekerkbrugge.be, zien dat onze website is vernieuwd.

De styling van de website heb ik altijd heel goed gevonden, daar ging het niet om. De nieuwe opzet is aangepast om het invoeren van nieuwe gegevens en veranderingen eenvoudiger te maken en voor verschillende toepassingen beter geschikt.

De website zag er vroeger voor de gebruikers van sommige “browsers” minder goed uit, en ook voor “smartphones” was de presentatie niet altijd optimaal. Dat is met de vernieuwde kerksite allemaal verbeterd.

Het gemak om aanpassingen uit te voeren betekent dat het up-to-date houden van de website ook beter kan. Aanpassingen die te laat komen om in het kerkblad te verschijnen, het gaat dan vooral om “Activiteiten” en misschien een late predikantswissel, zullen we op de kerksite actualiseren. We doen ons best.

Neem eens een kijkje op www.protestantsekerkbrugge.be !

Jan van Groenigen.

Kindernevendienst elke 4^e zondag

Jonge gezinnen met kinderen kunnen ervan uitgaan dat elke vierde zondag van de maand er iemand zal zijn die een kindernevendienst heeft voorbereid. In de maand september is dat op 27 oktober.

Beenhamparty

Op zaterdag 19 oktober organiseert de VZW "De Vrienden" de jaarlijkse beenhamparty. Dit jaar wordt de prijs op € 15 gesteld, inclusief aperitief en koffie. (Kinderen onder de 12 jaar € 7,50). De drank aan tafel is te betalen, ten voordele van een goed doel. Inschrijven noodzakelijk op de lijst op het mededelingenbord, ten laatste op zondag 13 oktober.

Agenda

- 9 oktober: Info-avond Israelreis 2014. Zie boven.
- 19 oktober: Beenhamparty VZW De Vrienden
- De kerkenraad vergadert weer op 5 november om 19.30.

Wijzigingen en actuele informatie staan altijd op de website

Erediensten 10.00 uur

ZONDAG 6 OKTOBER; HEILIG AVONDMAAL

Predikant	Ds. F.S.J. van der Sar
Ouderling	Mw. R. ten Kate
Diaken	Dhr. P. Hellebuck
Lezing	Lukas 17: 1-10; Mw. D. Constant
Organist	Dimos de Beun
Babyoppas	Marijke Clarisse
Collecte	Zending
Koffiedienst	Fam. W. Buijs

ZONDAG 13 OKTOBER

Predikant	Ds. F.S.J. van der Sar
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Diaken	Dhr. J. van Groenigen
Organist	P. Vandenkerckhove
Lezing	Lukas 17: 11-19; Mw. H. Coudyser
Babyoppas	Mevr. A. Laureys
Collecte	SDV Oostende
Koffiedienst	Fam. J. van Groenigen

ZONDAG 20 OKTOBER

Predikant	Ds. Truus Schouten
	Ds. G. Schouten , was predikant in Brugge van 1975 – 1979, en daarna achtereenvolgens in Nederland en België, ze is ondertussen emeritus predikant en woont in Deurne
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Diaken	Mw. A. Laureys
Organist	Lieve Vercruysse
Babyoppas	Mevr. C. Bauwens
Collecte	Solidariteitsfonds
Koffiedienst	Fam. A. Deceuninck

ZONDAG 27 OKTOBER; KINDERNEVENDIENST

Predikant	Ds. F.S.J. van der Sar
Ouderling	Mw. R. ten Kate

Diaken	Dhr. P. Hellebuck
Organist	Alexander Vangaever
Lezing	Lukas 18: 9-14; Mw. A. Klifman
Babyoppas	Mevr. M. Lammens
Collecte	Zending
Koffiedienst	Mevr. H. Coudijser en Mevr. M. Verbeke

ZONDAG 3 NOVEMBER; HEILIG AVONDMAAL

Predikant	Ds. F.S.J. van der Sar
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Diaken	Dhr. J. van Groenigen
Lezing	Lukas 19: 1-10: Dhr. P. Hellebuck
Organist	Dimos de Beun
Babyoppas	Marijke Clarisse
Collecte	Protestants Sociaal Centrum Kuurne
Koffiedienst	Fam. W. ten Kate

*Als u op een zondag niet kunt, zou u dan zelf willen ruilen?
 Het rooster voor de koffiedienst loopt als volgt door: 10 november Fam. D. Schittecat ; 17 november Fam. P. Luteijn en Mevr. E. Vanryckeghem; 24 november Fam. W. Constant; 1 december Fam. A. Michiels-Ameel.*



Petrus Dathenus



KERKENRAAD

Predikant

Ds. F.S.J. **van der Sar** – ☎ 050 – 35.50.84

Blauwvoetstraat 32 – 8310 Assebroek

✉ fransvandersar@gmail.com

Ouderlingen

Mevr. R. **ten Kate** – ☎ 050/35.60.69

Baljuwlaan 5, 8310 Sint-Kruis

Dhr. A. **Eversen** – ☎ 0495 / 22.88.37

C. d'Haenestraat 24/14, 8000 Brugge

Dhr. A. **Deceuninck** – ☎ 050 / 31.69.23

Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge

Diakenen

Mevr. A. **Laureys** – ☎ 050 / 32.24.00

Bevrijdingslaan 8, bus 4, 8000 Brugge

Dhr. P. **Hellebuck** – ☎ 050 / 38.26.86

Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels

Dhr. J. **van Groenigen** – ☎ 050/38.72.62

Zandwege 10, 8490 Varsenare

Bankrekeningen

Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

Diaconie

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

t.n.v. *Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

VZW Vrienden

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC)

t.n.v. *Vrienden Protestantse Kerk Brugge*

Nederlandse giro

NL42INGB0000400456 (IBAN) - INGBNL2A (BIC)

t. n.v. *Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

MAANDBLAD
behalve in februari en augustus

België – Belgique
P.B.
8000 BRUGGE 1-2
3 / 4565

DE BRUGSE KERKBODE



Verantwoordelijke uitgever/afzendadres:

Ds. F.S.J van der Sar, Blauwvoetstraat 32, 8310 Assebroek,
Tel. 050 / 35.50.84; e-mail: fransvandersar@gmail.com

Kantoor van afgifte: 8310 Assebroek **– Erkenningsnummer :** P408440