



Verenigde Protestantse  
Kerk in België

[vpkb.be](http://vpkb.be)



**'t KEERSKE,**  
**Keersstraat 1, 8000 Brugge**

website: [www.protestantsekerkbrugge.be](http://www.protestantsekerkbrugge.be)

# INHOUDSOPGAVE

- 1 Gemeentevergadering zondag 18 maart
- 2 Het woord “kerk”
- 4 Kerk als gemeenschap van heiligen
- 9 Proponent dhr. W. Lategan in Brugge
- 12 Even voorstellen
- 14 Emeritaat ds. J.C. de Beun
- 15 Guy Liagre wordt secretaris-generaal van de KEK
- 17 Vrouwenbijbelkring: bidden (*mevr. P. Verstraete-Desmet*)
- 20 Activiteiten
- 21 Ons tweejaarlijks doel *ART FOR ALL*
- 25 Oecumenische Bijbelkring
- 26 Erediensten & roosters



**EREDIENSTEN ZONDAG OM 10.00 UUR**

Koffiedrinken na de eredienst

**hartelijk welkom!**

**[protestantsekerkbrugge.be](http://protestantsekerkbrugge.be)**

**ZONDAG  
18 MAART**

**NA DE EREDIENST**

*De kerkenraad nodigt u vriendelijk uit voor de **belangrijke** gemeentevergadering!*

*Naast het bespreken van de verschillende jaarverslagen, verneemt u meer nieuws van de beroepingscommissie over de vorderingen.*

*Gelieve uw naam op de lijst aan het mededelingenbord in te vullen, als u de broodmaaltijd na de vergadering wenst mee te maken!*

# KERK

Het woord ‘*ekklèsia*’ komt slechts twee keer voor in de Griekse grondtekst van de 4 evangeliën, namelijk in Matteüs. Maar de ‘*zaak*’ vinden wij er wel als Jezus spreekt over de kudde en de goede herder als de Heer van de gemeente.

In het Bijbelboek Handelingen komt het woord ‘*ekklèsia*’ veel voor in verschillende betekenissen:

- a. Volksvergadering.
- b. Het Oudtestamentische volk van Israël.
- c. De gemeente in een groot geografisch gebied.
- d. De joods-christelijke en heiden-christelijke gemeente.

Bij Paulus komt het voor als:

- a. Verscheidene gemeenten naast elkaar.
- b. Plaatselijke gemeente.
- c. Huisgemeente.

In Efeziërs en Colossenzen is het het Lichaam van Christus, waarvan Christus het hoofd is en menselijke verschillen/tegenstellingen niet langer gelden.

De letterlijke vertaling van *ekklèsia* is: “geroepen uit”. Het gaat dus om de door God samengeropen vergadering van het nieuwe Messiaanse volk.

In de Statenvertaling en de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap 1951 wordt het begrip ‘*ekklèsia*’ (bewust!) nooit met *kerk* vertaald, maar met **gemeente**<sup>1</sup>, afgeleid van *gemeenschap*. Gemeenschap is een van de kenmerken van het kerk-zijn, maar niet het enige, want de voorstelling van een door God samengeropen vergadering gaat hierin verloren.

---

<sup>1</sup> Zoals Luther vertaalde in zijn vertaling van het Nieuwe Testament in het toenmalige gesproken Duits.

In de Nieuwe Bijbelvertaling staat in de volgende teksten het woord kerk: Mattheüs 16:18, Efeziërs 1:22, 3:10, 3:21 Efeziërs 5:23, 5:24, 5:25, 5:29 en 5:32 en Colossenzen 1:18, :1:24 en 1 Timotheüs 3:15.

In de Naardense Bijbel komt slechts één keer het woord kerk als vertaling van het Griekse 'ekklèsia' voor, namelijk in Efeziërs 1:22: *Alles heeft hij gelegd onder zijn voeten en hem heeft hij als hoofd gegeven over heel de kerk.* In de andere teksten is de vertaling niet kerk, maar 'vergadering'.

Het woord 'kerk' is wat betreft zijn afleiding onzeker. De meesten leiden het af van de term "ecclesia kuriakè" = de vergadering van de Heer. Het bijvoeglijk naamwoord 'kuriakè' zou dan de letters van het woord kerk geleverd hebben.

Anderen leiden het af van het Latijnse "circ" (cirkel). De kerk als een bepaalde, omgrensde ruimte. Praktisch gebruiken wij het woord gemeente voor de lokale gemeente en het woord kerk voor de gemeente van een groter gebied.

Het Latijn sprekende westen heeft het woord 'ekklèsia' nauwelijks kunnen vertalen. Men vertaalde het met "curia", in Rome de naam van één van de 30 afdelingen, waarin de oudste Romeinse burgers (patriciërs) georganiseerd waren. Zo'n curia had als voorzitter een priester.

Augustinus vertaalt het met "civitas Dei" (Gods Rijk). Dikwijls liet men het onvertaald staan. Wil men letterlijk vertalen, dan moet men zeggen: *ekklesia* = vergadering<sup>2</sup>. Bevredigen doet deze vertaling echter niet.

In het Nieuwe Testament komt dikwijls dezelfde zaak ter sprake zonder dat dezelfde naam gebruikt wordt. We denken aan: de heiligen, de gelovigen, de discipelen, de uitverkorenen, de broeders, de kudde (schapen), de bruid, het lichaam, het bouwwerk, de tempel, enz.

---

<sup>2</sup>Vergelijk dit met de keuze in de Naardense Bijbel!

# **IK GELOOF IN EEN HEILIGE ALGEMENE CHRISTELIJKE KERK, DE GEMEENSCHAP DER HEILIGEN**

Deze woorden staan in de apostolische geloofsbelijdenis en dat is vreemd, want in een geloofsbelijdenis staat kort samengevat wat je gelooft als lid van een christelijke gemeenschap. Je gelooft in God, in Jezus, in de Heilige Geest. Maar in de kerk?

De kerk vormt niet een apart hoofdstuk, maar hoort bij de woorden: ik geloof in de Heilige Geest en onder invloed daarvan gaat er iets als kerk ontstaan. Er is echter een groot verschil tussen wat je gelooft en wat je ziet. We geloven in één kerk, maar zien er vele. We geloven dat ze heilig is (apart gesteld), maar zien een werelds instituut. We geloven dat ze van en voor mensen van alle soorten is, maar zien een grote hoeveelheid hokjes. We geloven dat ze christelijk is, maar zien veel onchristelijks.

## ***Waarom trok Mozes met zijn volk door de zee?***

....

***Hij durfde zich met die bende niet op straat te vertonen!***

Het gevaar is denkbeeldig dat we uitgaan van een ideale kerk die er zou moeten zijn, maar er niet was, is of zal zijn. We zouden daarom beter wat nuchterder over de kerk moeten spreken. Het gaat erom dat God mensen inschakelt. Een mens is menselijk, dus de kerk ook. Wat de kerk anders maakt, is dat verwacht mag worden dat daar mensen zijn die net als anderen fouten maken, maar die geloven aangeraakt te zijn door Gods goedheid. Mensen die willen openstaan voor wat niet van henzelf komt.

We dienen goed te beseffen dat de kerk niet het einddoel is, maar instrument van Gods bevrijdend handelen. Want we belijden en getuigen dat het gaat om God, om de mensen en zo ook om de hele oikoumene, om de hele wereld. Dat is vanaf het begin van de Bijbel in het boek Genesis al zonneklaar. God gebruikt mensen en brengt die bonte verzameling van instituten, bewegingen en groepen in beweging. De apostel Paulus spreekt over de kerk als lichaam van Christus. Dat is: Christus met ons, wij met elkaar en samen voor anderen.

1<sup>ste</sup>: *Christus met ons*. Dat kun je niet omkeren. We zijn niet gemeente omdat wij met Christus zijn, maar omdat Hij met ons is. We zijn niet gemeente omdat wij zo goed en trouw geloven en liefdevol met elkaar omgaan, maar omdat Hij ons aanspreekt en vasthoudt. Dat is het geheim van de gemeente. Dat betekent ook dat het funderende van het gemeente zijn is dat we luisteren en leren, ontvangen en antwoorden, vieren en gedenken.

2<sup>de</sup>: *Wij met elkaar*. Wij horen bijeen. Dat is wat anders dan dat we een vriendenclub zijn of een vereniging van gelijkgezinden. Het is een samenkomst van mensen met verschillen (generatie / geloofsbeleving / ras / klasse / denkwijze / politieke standpunten). Die mensen herkennen elkaar in de gemeenschap met Christus. En dat houdt de zorg voor elkaar in, dus ook het verdragen en dragen van de verschillen en de bereidheid tot verzoening. Van de eerste gemeente werd gezegd dat men elkaar lief had. Niet dat het zo'n hechte club was; nee, men hield elkaar vast, ondanks alles! Of liever: er was iets/iemand die ze bij elkaar hield tegen de verschillen en de geschillen in. Er was verscheidenheid in de gemeente. Dat heeft niet zelden tot gescheidenheid geleid (negatief). Verscheidenheid echter is een positief woord. Het beeld van het lichaam wordt door Paulus gebruikt om dat een plaats te geven.

Hij heeft het over lichaamsdelen die een eigen functie hebben en toch niet zonder elkaar kunnen. De een is goed hierin en de ander daarin.

3<sup>de</sup>: *Samen voor anderen.* De gemeente is niet een groep uitverkorenen. Ze is er om in de wereld iets van God duidelijk te maken. Dat is niet alleen evangelisatie, maar ook een hoopvol bezig zijn in de samenleving. Dat kun je met woorden doen, maar ook met daden. De vraag mag gesteld worden: *Wat gaat er van de kerkgemeenschap van Brugge uit?* Dat is een andere vraag dan: *Wat komt er bij ons binnen?*

***Ik zat in geestelijke nood en kwam terecht bij het Le-  
ger des Heils. Er hing een bord aan de gevel met Twij-  
fel niet, God is er. Ik liep naar de voordeur en zag een  
briefje met de woorden:***

***Ik ben even weg!***

De kerk is één, heilig, algemeen en christelijk. Deze woorden worden ons gegeven als een programma.

De kerk is één betekent: we zullen er hard voor werken dat we samen één kunnen zijn in de dienst die we hebben te verrichten en dat noch geloofsverschillen, noch verschillen in ras, stand of politieke overtuiging ons scheiden van elkaar.

De kerk is heilig wil zeggen dat we ons verzetten tegen de neiging om zich mee te laten sleuren door de denk-wijzen en /of methoden, die onze wereld regeren en die God en de mensen omlaag halen. We leven uit andere bronnen dan uit angst en machtsdenken.

De kerk is algemeen: we zullen vechten tegen elke poging om van de kerk een religieus genootschap te maken voor bepaalde groepen in plaats van instrument van Gods helend werk ten dienste van alle mensen.

En de kerk is christelijk: we moeten ons telkens opnieuw weer oriënteren op Jezus.

***In Qumran is de derde brief van Petrus gevonden waarin hij vermeldt dat Jezus hem gewaarschuwd heeft van de kerk vooral geen organisatie te maken met hoofdkwartieren, ambassades en hiërarchieën (Fons Janssen).***

Heeft de kerk toekomst? Als (machts)instituut kalft het af, alleszins in het westen. Niet alleen de rooms-katholieke kerk, maar ook de protestantse kerk. In een artikel in het (Nederlandse) *Reformatorisch Dagblad* van 25 november 2011 las ik volgend artikel:

**UTRECHT - Het aantal leden van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is vorig jaar opnieuw met ongeveer 2,5 procent gedaald. Van de bijna 2 miljoen leden verloor de kerk er 52.243 (in 2009: 52.362).**

Dat blijkt uit de Statistische Jaarbrief 2011, die de kleine synode van de Protestantse Kerk vrijdag in Utrecht besprak.

Op dit moment is nog ruim 12 procent van de Nederlanders lid van de Protestantse Kerk. Deze percentages verschillen sterk per kerkprovincie. Met name in Brabant/Limburg en Noord-Holland zijn er relatief weinig leden van de PKN, terwijl in Friesland nog meer dan een kwart van de inwoners lid is van de Protestantse Kerk. Het ledental daalt het snelst in de westelijke provincies, maar ook in Groningen/Drenthe.

Uit de cijfers blijkt verder dat leden van gereformeerde kerken zijn oververtegenwoordigd in de noordelijke kerkprovincies, terwijl Noord-Holland veel evangelisch-lutherse leden telt. In deze provincie woont een kwart van alle lutheranen in Nederland.

De Protestantse Kerk vergrijsst snel. In 2005 was ongeveer 58 procent van de leden ouder dan 40 jaar; in 2011 steeg dat aandeel al richting de 65 procent. Vrouwen zijn onder de belijdende leden relatief sterk vertegenwoordigd.

Het aantal predikanten daalde de afgelopen jaren licht. Het aantal emeriti stijgt; deze groep vertegenwoordigt een aandeel van inmiddels meer dan 35 procent van het totale predikantenbestand.

Over het aantal kerkelijk werkers binnen de kerk bestaan op dit moment geen betrouwbare gegevens. De schatting is dat er nu minder dan 400 bevoegde kerkelijk werkers zijn. Er is sprake van een dalende trend. „De werkgelegenheid voor predikanten nam af, waardoor proponenten zich op de markt van kerkelijk werker begaven. Daarmee valt de vraag naar kerkelijk werkers bijna stil.”

Het aantal protestantse gemeenten blijft stijgen door het samengaan van hervormde gemeenten en gereformeerde kerken. Bijna de helft van de gemeenten in de Protestantse Kerk bestaat uit minder dan 250 belijdende leden.

Volgens de jaarbrief telde de Protestantse Kerk dit jaar 730.570 protestanten (35,7 procent), 968.299 hervormden (47,4 procent), 334.709 gereformeerden (16,4 procent) en 10.953 luthersen (0,5 procent). Daarmee komt het totaalaantal leden uit op 2.044.531.

De Statistische Jaarbrief gebruikt echter nog oude cijfers van de Stichting Mechanisatie, Registratie en Administratie (SMRA). Daardoor kunnen de gegevens worden vergeleken met die van voorgaande jaren. De PKN meldde begin deze maand in de eindrapportage over het project LedenRegistratie Protestantse Kerk dat het aantal leden op minder dan 1,9 miljoen ligt. Dat is aanzienlijk lager dan de ruim 2 miljoen waarvan steeds werd uitgegaan.

De eerste Statistische Jaarbrief van de Protestantse Kerk verscheen vorig jaar. Daaruit bleek onder meer dat het ledenverlies van de PKN de laatste jaren licht afneemt. Zo verloor de kerk in 2009 ruim 52.000 (2,46 procent) leden, terwijl dat er in 2006 nog 62.000 (2,66 procent) waren.

Als we met de apostolische geloofsbelijdenis de kerk in die geloofsbelijdenis houden, belijden we niet dat de huidige instituten in stand zullen blijven, maar dan belijden we dat de Geest altijd mensen zal aanraken, bijeenbrengen en uitzenden. Niet: waar de kerk is, is de Geest. Maar: waar de Geest werkt, daar ontstaat kerk!

# PROONENT IN BRUGGE

Vanaf half februari werkt de heer **Werner Lategan** (afkomstig uit Zuid-Afrika) als proponent in onze gemeente. Ik zal zijn (mede)begeleider zijn tijdens het 2<sup>de</sup> deel van zijn propositie, het 1<sup>ste</sup> deel deed hij bij ds. M. Pool (die zijn mentor blijft) in Dendermonde. Het is de bedoeling dat hij na zijn propositie beroepen wordt als predikant te Aalst. Hij heeft zich inmiddels in onze gemeente voorgesteld.

Hieronder vindt u een tekst uit “*Modellen, formulieren en documenten*” van de Verenigde Protestantse kerk in België.

---

De begeleider van het proponentchap moet een *open-minded* iemand zijn, die kan aanvaarden dat de proponent anders is dan hijzelf en enig is in zijn soort. De proponent wordt begeleid door een mentor, benoemd door de commissie Ambten voor de totale duur van het proponentchap.

## **Verloop van het proponentchap - Algemene principes**

De proponent volbrengt het 1<sup>ste</sup> deel van het proponentchap minstens één semester– in een plaatselijke gemeente onder leiding van de plaatselijke predikant (begeleider van het proponentchap). Tijdens het 2<sup>de</sup> deel van het proponentchap werkt de proponent, met goedkeuring van de plaatselijke kerkenraad en de synodale raad en in overleg met het districtsbestuur, meer autonoom in een vacante gemeente en doet daar ervaring op. De proponent wordt gesteund en op regelmatige basis gevolgd door de predikant-consulent, die de verantwoordelijkheden die bij deze functie behoren, blijft dragen. De proponent wordt begeleid door een mentor, benoemd door de commissie Ambten voor de totale duur van het proponentchap. De mentor ontmoet de proponent minstens maandelijks. De mentor is een vertrouwenspersoon en wordt niet betrokken bij de evaluatie van de proponent. De proponent heeft recht op één maand vakantie tijdens de zomer. Variaties zijn mogelijk: een deel van het proponentchap kan ook plaatsvinden binnen het kader van een predikambt in bijzondere opdracht.

**Praktisch.** Van bij het *begin van het proponentschap* plaatst de commissie Ambten de proponent in een eerste kerkelijk kader (plaatselijke gemeente of dienst). Daar werkt de proponent onder de verantwoordelijkheid van een ervaren plaatselijke predikant. Deze predikant wordt *begeleider van het proponentschap* genoemd. Deze begeleider van het proponentschap initieert de kandidaat in het praktische reilen en zeilen van het predikambt. Samen met de proponent stelt de begeleider van het proponentschap een werkschema op, rekening houdend met de wensen van de commissie Ambten. Hij evalueert ook de werkzaamheden van de proponent. In een eerste fase staat de begeleider van het proponentschap samen met de proponent in voor de voorbereiding van kerkdiensten voor volwassenen en jongeren, Bijbelstudies, kerkenraadvergaderingen ... Bedoeling hiervan is om de proponent te informeren over de werkmethode van de begeleider en om hem te helpen bij het vinden van zijn eigen werkmethode. In een tweede stadium staat de proponent alleen in voor de voorbereiding van kerkdiensten voor volwassenen en jongeren, voor Bijbelstudies, voor vergaderingen van kerkenraad en bestuursraad evenals voor het modereren tijdens deze vergaderingen. De begeleider is bij al deze gelegenheden aanwezig en volgt de proponent van nabij. Tijdens een wekelijkse ontmoeting worden bovenvermelde taken besproken. Tijdens het *2de deel van het proponentschap*, nu op een vacante predikantsplaats (plaatselijke gemeenten of dienst), zet de kandidaat zijn taak op een steeds meer zelfstandige basis verder, maar nog altijd in nauwe samenwerking met de plaatselijke kerkenraad. Dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de *predikant-consulent*, die de kandidaat wekelijks ontmoet, hem initieert in de werking van de gemeente/dienst en hem met raad bijstaat. De proponent volgt daarnaast een vorming luister- en communicatievaardigheid, leiding geven aan groepen, leiding geven bij diaconale acties en tenslotte een vorming initiatie jeugdwerking met de betrokken verantwoordelijke van de jeugddienst van de VPKB.

**Evaluatie.** Tweemaandelijks evaluatie door de begeleider van het proponentschap (1<sup>ste</sup> deel) of de predikant-consulent (2<sup>de</sup> deel) en de verantwoordelijke van de commissie Ambten, die de proponent volgt.

Evaluatie door de commissie Ambten aan het einde van beide delen van het proponentschap. De tweede evaluatie wordt gevolgd door een positief / negatief eindadvies (dat wordt meegegeeld aan de synodale raad) of door het besluit tot verlenging. Mededeling van het eindadvies van de commissie Ambten aan de synodale raad. Beslissing van de synodale raad van zodra hij dit advies ontvangen heeft.

Bij de periodieke evaluaties met de verantwoordelijke van de commissie Ambten, brengen de begeleider van het proponentschap (1<sup>ste</sup> deel) en daarna de predikant-consulent (2<sup>de</sup> deel) verslag uit over de persoonlijkheid en over de bekwaamheden van de proponent in de diverse aspecten van het predikambt. Na elk deel van het proponentschap brengt de kandidaat schriftelijk verslag uit bij de commissie Ambten, zich hierbij baserend op het document *Schema van het verslag van de proponent*. Elk(e) kerkenraad/begeleidingsteam van de plaats waar het proponentschap vervuld werd, brengt bij de commissie Ambten advies uit over de kandidaat. Na het 1<sup>ste</sup> deel en het 2<sup>de</sup> deel van het proponentschap ontmoet de commissie Ambten respectievelijk de begeleider van het proponentschap en de predikant-consulent en worden de diverse verslagen grondig besproken.

**Toetreding tot het beroepsleven.** Vanaf het ogenblik dat de commissie Ambten zich uitgesproken heeft over de validering van het 1<sup>ste</sup> deel van het proponentschap, kan de proponent contact leggen met of gecontacteerd worden door een plaatselijke gemeente of kerkelijke dienst, waar een vacature bestaat, met het oog op een latere kandidatuurstelling. De proponent zal niet meer dan één zondag per maand afwezig zijn op de plaats waar het 2<sup>de</sup> deel van het proponentschap vervuld wordt. Zolang de synodale raad de validering van het proponentschap niet bekendgemaakt heeft en hiermee de proponent de toelating geeft om officieel te solliciteren naar een predikantsplaats binnen de VPKB, kan geen enkel wederzijds formeel engagement en geen enkele verkiezing plaatsvinden.

## EVEN VOORSTELLEN



Beste leden van de VPKB gemeente Brugge

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om mezelf aan u voor te stellen. Vanaf medio februari tot 30 juni loop ik stage in uw gemeente. Het is de tweede helft van mijn proponentenschap binnen de **Verenigde Protestantse Kerk in België** (VPKB).

Sinds september 2011 liep ik stage in de VPKB gemeente te Dender-

monde, met ds. Marcel Pool als stagebegeleider. Hij blijft trouwens de stagebegeleider tot eind juni, maar ik kijk er naar uit om veel in uw gemeente, onder leiding van ds. de Beun te mogen leren.

In 1975 werd ik geboren in de buurt van Kaapstad, Zuid-Afrika. Nu, bijna zeven en dertig jaar later bevind ik me in Oost-Vlaanderen, in de Denderende stad Aalst. In Zuid-Afrika studeerde ik theologie aan de Universiteit Stellenbosch en ik deed er ook mijn kerkelijke opleiding.

In 1999 werd ik gelegitimeerd, oftewel beroepbaar verklaard als proponent binnen de familie van Gereformeerde Kerken in Zuid-Afrika. Ik werkte voor een aantal jaren als deeltijds docent aan de Faculteit Theologie te Stellenbosch. In 2003 vertrok ik naar Nederland voor een promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Tussendoor werkte ik voor een aantal maanden in Zimbabwe als docent aan de Murray Theological College, waar predikanten van de Reformed Church of Zimbabwe hun opleiding krijgen. In 2008 keerde ik terug naar Zuid-Afrika en kwam weer tijdelijk terecht aan de Faculteit Theologie te Stellenbosch. In die tijd werkte ik ook als deeltijds “*e-Learning*” coördineerder aan de Faculteit Medicijnen, Universiteit Stellenbosch.

Tijdens mijn verblijf in Groningen kwam ik in contact met de VPKB. In juli 2010 solliciteerde ik op een predikantsplaats te Aalst. Na een lange proces mocht ik naar België vertrekken. Ik arriveerde in september 2011 in Aalst en het is de hoop dat ik er als predikant zou mogen werken na afloop van mijn proponenterschap.

Het is de bedoeling van het proponenterschap om de VPKB en het kerkelijke landschap van België beter te leren kennen. Het is verder de bedoeling om ervaring op te doen in de praktijk van het predikantschap binnen de VPKB.

Deo Volente<sup>3</sup> zullen we elkaar de komende maanden regelmatig zien tijdens de erediensten, vergaderingen en andere activiteiten van uw gemeente. Tijdens de proponenterschap ben ik ook werkzaam in de VPKB gemeente Aalst. Gezien de bedoeling van de proponenterschap zal ik ook andere VPKB gemeentes bezoeken.

Ik ben er dus niet voltijds in de gemeente Brugge. Desniettegenstaande kijk ik uit naar een nadere kennismaking met uw gemeente en om mee te kunnen werken aan gemeente activiteiten. Hopelijk zijn er ook gelegenheden voor gesprekken.

Tot binnenkort!

***Werner Lategan***

---

<sup>3</sup> Dit betekent: zo God wil!

## EMERITAAT DS. J.C. DE BEUN

*II.10. Wanneer een predikant met pensioen gaat of een bijzondere opdracht aanneemt, dan zal hij afstand nemen van de gemeente waarvoor hij verantwoordelijk was. Wanneer hem gevraagd wordt om voor bepaalde aangelegenheden tussen te komen, zal hij dit weigeren om zijn opvolger de ruimte te geven, zijn bediening te verrichten.*

Met de verplichting (?) c.q. aanbeveling uit het bovenstaande statuut van gemeentepredikant van onze kerk heb ik al horen goochelen (iets anders dan ‘googlen’) door collega's. De één interpreteert dat je niet in de stad moet blijven wonen waar je predikant was, want dat geeft maar moeilijkheden. De ander vindt dat je je als gemeentelid kunt blijven inzetten, maar wel zeer omzichtig, enz.

Ik ben het eens met het advies! Zeker voor mezelf –al vanaf 11 maart **33** jaar predikant bij u– is het ‘gevaarlijk’ me na mijn emeritaat nog te ‘bemoeien’ met het gemeentebestuur.

Eerlijk gezegd, ik was en ben dit ook niet van plan. Mijn opvolger (mannelijk of vrouwelijk) moet geen ‘last’ van mij ondervinden. Hij/zij dient alle kansen te krijgen, net zoals ik die gekregen heb toen ik in 1979 in Brugge begon. Mieke en ik blijven in Brugge wonen en wel in de Vestingstraat 69 / 09 te Assebroek.

De afscheidsdienst is op zondag 26 augustus om 14.00 uur (geen morgendienst!). Vanaf 1 september 2012 zal ik me zeker de eerste maanden volledig terugtrekken en geen verantwoordelijkheden in de kerk opnemen. Dat is geen vlucht, maar een respecteren van de kerkelijke voorschriften, die ertoe dienen tot zegen te zijn!

Ik hoop met u dat we vanaf 1 september een nieuwe voorganger (m/v) mogen hebben!

## Guy Liagre, de nieuwe secretaris-generaal van de KEK



De synodale raad van de Verenigde Protestantse Kerk in België heeft kennis genomen van de verkiezing van zijn voorzitter, dr. **Guy LIAGRE** tot nieuwe secretaris-generaal van de Conferentie van Europese Kerken met zetel te Genève (CH).

Hij volgt Prof. Dr. Viorel Ionita op, die als secretaris-generaal a.i. in oktober 2011 met pensioen ging.

De synodale raad feliciteert dr. Liagre met zijn nieuwe benoeming, die ingaat op 1 juni 2012. Hij werd verkozen door het Centraal Comité, dat op 24 en 25 januari jl. in Genève bijeenkwam.

Na zijn verkiezing liet Dr. Liagre weten: *“Gedurende jaren heeft de KEK eraan gewerkt om ervoor te zorgen dat de christelijke stem niet verloren gaat op Europees vlak. Ik zie het als een uitdaging om als secretaris-generaal van een Europese oecumenische instelling aan de slag te gaan in een tijd waarin Europa en de wereld zo vlug veranderen in iets wat te moeilijk te voorspellen valt. De KEK is volop aan het reorganiseren en ik ben blij om aan deze vernieuwing deel te nemen en deze te stimuleren.”*

De nieuwe secretaris-generaal werd geboren in Gent in 1957. Na zijn theologische studies aan de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel, was hij achtereenvolgens predikant in de kerken te Menen (1984-1990) en te Brussel (1990-2005).

In 2005 werd hij voorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België, een ambt waarvoor hij in 2009 voor een tweede mandaat verkozen werd.

Naast zijn ambt als voorzitter van zijn eigen Kerk, is hij ook voorzitter van de *Belgian Council of Religious Leaders* en voorzitter van het Overleg van Christelijke Kerken in België, een organisatie waarin Belgische Kerken (de anglikaanse, de rooms-katholieke, de protestantse en de orthodoxe) samenwerken. Tevens is hij covoorzitter van de Administratieve Raad voor de Protestants-Evangelische Eredienst, die instaat voor de relaties met de Belgische overheid.

Dr. Liagre vertegenwoordigde zijn Kerk in heel wat internationale oecumenische vergaderingen en is ook actief in de *World Methodist Council*, de *World Communion of Reformed Churches* en de *Community of Protestant Churches in Europe*. Hij is voor het ogenblik tevens lid van de commissie *Church and Society* van de KEK.

Hij behaalde een doctoraat in de kerkgeschiedenis aan de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel en heeft meerdere boeken op zijn palmares staan.

Hij spreekt Nederlands, Engels, Frans, Duits.

Hij is gehuwd, heeft vier volwassen kinderen en drie kleinkinderen.

De Verenigde Protestantse Kerk Brugge feliciteert dr. Liagre met zijn aanstelling en is trots dat er opnieuw een Belg een belangrijke functie heeft gekregen. 'We' hebben al de heer Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad en ook de heer Yves Leterme, adjunct-secretaris-generaal bij de OESO, de Organisatie voor Economische Ontwikkeling en Samenwerking.

En nu dr. Guy Liagre, secretaris-generaal van de Conferentie van Europese Kerken met zetel te Genève.

# **Vrouwen(bijbel)kring**

## **Bidden – Een lied van gebed (deel 1)**

God heeft elk van ons een lied gegeven dat alleen wij kunnen zingen. Het lied is zijn speciale roeping en doel, een offer dat maar één persoon aan Hem kan brengen. Niemand anders kan uw lied zelfs maar neuriën. En als het lied niet gezongen werd, zou het vreselijk gemist worden. Een deel van het lied dat iedere persoon zou moeten zingen, wordt gevormd door gebed. God wil ieder van ons horen. En ons gebedslied, zelfs als we denken dat het maar een heel eenvoudig liedje is, kan bijzonder krachtig zijn.

Heb jij het gevoel dat je gebeden krachtig zijn ? Dat ze de uitkomst van situaties beïnvloeden ? Dat ze God ertoe bewegen Zich naar jou toe te buigen en zijn oor te neigen ? Of heb je het gevoel dat jouw noten eerder vals zijn dan dat ze een lieflijke melodie vormen ? Of misschien houd je je vaak maar stil omdat je bang bent dat je niet goed weet hoe je moet bidden. Of misschien voel je je ontmoedigd omdat je geprobeerd hebt te bidden, maar het niet de ervaring was waar je op gehoopt had.

Terwijl we onze ontdekkingstocht met betrekking tot gebed beginnen, wil ik je ervan verzekeren dat, hoe weifelachtig de noten van je gebedslied ook zijn, God ernaar verlangt je te horen. En of je nu solo zingt, of een duet, of met een hele groep, Hij luistert goed en houdt dat heel lang vol. Hij is blij met jouw melodie, zelfs als je het gevoel hebt dat je lied te simpel, te kort of te onbetekenend is (die ‘help me alstublieft om een parkeerplaats te vinden’ – gebeden).

### **Gebed verandert**

Het is mijn wens dat je tot de diepe, vurige overtuiging komt dat bidden één van de belangrijkste bijdragen is die je aan het leven van je kinderen, je gezin kunt leveren – en dat die bijdrage lange termijn resultaten zal opleveren, resultaten die zich zelfs nog zullen ontfouwen wanneer jij niet langer op deze aarde bent.

Om die reden zullen we samen wat nieuwe gebedsliederen uitproberen, Bijbelgedeelten overdenken om te zien wat God van onze gebeden vindt, ons laten aanmoedigen om te blijven bidden, zelfs als we de noten langer moeten aanhouden dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden. Het is mijn gebed dat je enthousiast over je gebedsleven zult zijn, verlicht en bemoedigd. Maar wat nog belangrijker is, je zult erdoor veranderen. Hoewel gebed soms ook de omstandigheden verandert, verandert het bijna altijd het hart van de bidder. Niet dat bidden geen zware klus is. Dat is het wel. Maar Gods antwoorden doen ons vaak verbaasd staan. Dat is één van de dingen die bidden juist zo opwindend maken.

Je hoort van verschillende mensen dat gebeden soms onmiddellijk verhoord worden, maar bij sommige gebeden zagen ze helemaal geen resultaat. Voorbeeld verteld door Fern Nichols: *Een pleegzoon was verslaafd aan drugs en alcohol. We baden vurig voor deze knappe jongeman. Maar we zagen geen verandering. In feite ging het alleen maar bergafwaarts. We volhardden en baden dat hij God zou gaan liefhebben en Hem met een toegewijd hart dienen. Tijdens zijn schooltijd en ook in de periode daarna, als volwassene, ging hij voort op het pad van zelfverwoesting. Maar God hoorde de gebeden, waarin wij om zijn leven smeekten en Hij antwoordde ons – twintig jaar later. Kortgeleden kreeg ik een brief van zijn pleegmoeder, waarin ze verheugd vertelt dat deze zoon zijn leven aan Christus heeft overgegeven, met een christelijk meisje getrouwd is, en actief is in een plaatselijke kerk. Toen zijn collega's de transformatie in zijn leven zagen, stelden ze hem allerlei vragen over de veranderingen. Maar wat we echt nooit hadden verwacht, toen we al die jaren geleden met ons kleine groepje baden, was dat hij zijn biologische moeder, vlak voor haar sterven, tot de Heer zou leiden.*

### **God antwoordt**

Waarom zou je bidden ? Omdat de kracht van één biddend leven enorm waardevol is. Hou er niet mee op. Jouw gebeden kunnen alleen door jou gezongen worden.

*Gebeurtenissen in de hemel vangen aan wanneer iemand op aarde bidt, zegt voorganger en schrijver Max Lucado. Misschien begrijp je het geheimenis van je taak niet. Maar zoveel is duidelijk: Wanneer jij spreekt, hoort Jezus. Dat doet me denken aan het vers uit Jakobus (5:16): *Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.**

Gezinsleden die in veiligheid gebracht worden, kinderen die bevrijd worden van drugsmisbruik, en herstelde relaties binnen een familie – en dit zijn nog maar een paar voorbeelden van het enorme effect dat een leven van gebed kan hebben.

In de volgende maanden zullen we ontdekken hoe we vier levensveranderende gebeden kunnen bidden; hoe we onze eigen barrières die ons beletten krachtig te bidden kunnen overwinnen; hoe we voor onze geliefden kunnen bidden door middel van Bijbelteksten; hoe we kunnen bidden naar Gods wil; hoe we Gods beloften in gebed kunnen claimen; hoe we in gebed geestelijke strijd kunnen voeren ten behoeve van onze kinderen; en hoe we kunnen bidden, ondanks alles.

We onderzoeken een van de grootste barrières met betrekking tot gebed : de worsteling om te geloven dat God onze gebeden werkelijk hoort en beantwoordt. Hoe kun je een overtuigd bidder worden, zelfs wanneer God niet antwoordt?

En tot slot wil ik graag afsluiten met een gebed:

*Almachtige Heer, dank U voor uw enorme liefde en waardering voor iedere afzonderlijke persoon. Elk leven heeft een door U gegeven lied dat alleen die persoon kan zingen. Ik bid dat geen van uw kinderen ooit aan de kracht van haar lied zal twijfelen. Geef hen de moed U te vertrouwen. Laat Uw liefde de vrees verjagen, zodat ze het lied dat U hen heeft gegeven met overtuiging kunnen zingen. O Vader, laat hen U grote eer en glorie brengen omdat U trouw bent en hen helpt om hun lied te zingen. In Jezus' naam, amen.*

**P. Verstraete-Desmet**

Bron: Elk kind heeft een biddende moeder nodig (Fern Nichols).

# ACTIVITEITEN

## PAASONTBIJT

Zondag 8 april, aanvang 8.15 uur stipt. Wilt u zich hiervoor inschrijven op de lijst aan het mededelingenbord, a.u.b.? We vragen een bijdrage van slechts € 5 per persoon. Kinderen t/m. 12 jaar gratis.

## VROUWENBIJBELKRING

Op maandagmiddag 12 maart van 13.45-15.45 uur is er vrouwenkring o.l.v. mevrouw P. Verstraete-Desmet.

## VZW

Dhr. Geert Demol (koorlid) geeft vanuit zijn vroegere vakgebied een boeiende lezing, met als thema: "Kunst en psychiatrie – beeldend vormgeven, non-verbale psychotherapie" op vrijdag 30 maart, aanvang 20.00 uur in het kerkcentrum Gratis inkom.

Hij heeft eerder al zijn medewerking verleend om de tentoonstelling "*Geschonden beeld*" op te zetten in onze kerk tijdens de dagen van "Open Kerken", in de periode van 3 juni tot en met 12 augustus.

## DISTRICT

Maandag 23 april te Roeselare.

---

<sup>4</sup> Naar de titel van een boek van prof. dr. Johannes Herbert Plokker (1907-1976). Hij was hoogleraar psychiatrie vanaf 1964 tot aan zijn overlijden. Zijn proefschrift (1962) was getiteld: "*Geschonden beeld, beeldende expressie bij schizofrenen*". Daarin gaf hij hoog op van de verdiensten van creatieve therapie: "*Zij activeert en doet energie op normale wijze afvloeien. Zij kan de patiënt het gevoel geven toch nog tot iets in staat te zijn, wat zijn zelfgevoel en zelfvertrouwen versterkt*". Plokker stimuleerde zijn patiënten zich vrij en beeldend te uiten. Hij verzamelde hun werkstukken en liet die ook tentoonstellen.

# ONS TWEEJAARLIJKS DOEL: ART FOR ALL<sup>5</sup>



Zoals u allen weet is er vorig jaar besloten dat het tweejaarlijks doel deze keer *ART FOR ALL* is. U kreeg hierover informatie tijdens de Open Kerken dagen in 2011.

Wij zijn blij u te kunnen melden dat er op 31 december 2011 een totaal bedrag was van **€ 314,60** was verzameld. Dit bedrag werd hoofdzakelijk bijeengebracht door de verkoop van confituur, gemaakt door enkele dames binnen onze kerk, waarvoor hartelijk dank. Ook worden er nog cd's te koop aangeboden, en binnenkort zal er weer een nieuwe voorraad confituur zijn. We willen dit bedrag nog verhogen.

Van de verantwoordelijken van *ART FOR ALL* in België, dhr. Wim Engels en zijn vrouw mevr. Jenny Verplanke, kregen wij een verslag van hun werkzaamheden voor *ART FOR ALL* in Thailand in 2011, een ontroerend verhaal, hetgeen wij u niet willen onthouden. Misschien een extra motivatie om als kleine kerk een heel klein steentje bij te dragen voor dit belangrijke werk.

We gaan door tot eind 2012.

***Mevr. Riek ten Kate-van de Westeringh***

---

<sup>5</sup> De stichting ART FOR ALL is er voor kinderen in de wereld die getroffen zijn door oorlog, armoede, ziekte en allerlei vormen van geweld. Met kleur, kwast, hout, zaag en nog een heleboel meer reizen kunstenaars naar hen toe om hen de mogelijkheid te geven om zelf kunst te maken.

# ART FOR ALL

## Thailand 2011

Met z'n zevenen waren we voor het laatste *ART FOR ALL* project in Thailand. Dat is een hele groep, maar we hadden enkele nieuwe erbij die dit project als een soort stage zouden volgen. Carla, Roline, Trudie, Guy, Arthur, Jenny en ik (= Wim Engels).

Het was weer typisch *ART FOR ALL*, een jaar lang ga je ervan uit dat het een project op een school wordt in de buurt van Fang. Kort voor het vertrek kregen we te horen het is een ander dorp. Nou ja de tickets waren geboekt dus gingen we. Het project was ook veel korter dan gepland, zo konden we het tehuis van vorig jaar nog aan een creatieve week helpen.

Beide niet Gouvernemente Organisaties vroegen uitdrukkelijk om discreet om te gaan met plaatsnamen en projectnamen. De jongens en voornamelijk meisjes die op de er verblijven zijn allemaal omwille van seksueel misbruik of dreigend misbruik opgevangen. In Thailand worden kinderen, vooral uit de extreem arme gezinnen wel eens opgekocht met vele valse beloftes.

Het eerste project een internaat van circa 60 meisjes. Daar kwam na de eerste dag nog een tiental jongens bij uit een ander tehuis. Een geweldige plaats, dicht bij de grens met Birma. In de wijk van het dorp waar wij zaten vooral Akka. In het centrum veelal Chinese opschriften, andere bergstammen dus. We werden verwelkomd met dans van kinderen in Akka klederdracht. Een beetje afwachtend, wat komen die "farang" hier doen (farang is vreemdeling, nog afkomstig van Franse overheersing).

We moesten wel onze spelletjes en creatieve momenten een beetje aanpassen. Geen jongens meisjes contacten en lichamelijk contact vermijden.

Af en toe zullen ze wel een wenkbrauwen gefronst hebben. Wat wil je, we doen juist zo graag iets wat anders nooit gebeurt. Uitbundig spel, uitbundige creativiteit. Denk eens aan het silhouet tekenen, waarbij lichaamscontact juist zo belangrijk is. De clown Artur, werkt natuurlijk ook wel bevrijdend in zo'n situatie. Ik heb onze vertaalster Fern af en toe eens uitgelegd waarom we bepaalde dingen deden zoals we ze deden, dat helpt.

Het centrum kiest duidelijk niet voor evangelisatie teams, dus we pasten er met *ART FOR ALL* helemaal in. Werken vanuit de liefde van Christus, maar geen bijbelvakantie kamp. Onze manier van verhaal vertellen sloeg aan. De dansende Jona, die niet naar Ninevé wil, de grote boot die de kinderen zelf konden schilderen, de storm, de vissen.

Eerst was er wat aarzeling om een parade te houden, maar de dag zelf besloten ze, om met de hele bende, met veel vlaggen, spandoeken, zelf geschilderde T-shirts....en heel veel kabaal, toch het hele dorp rond te trekken.

Bij het afscheid was van de terughoudendheid en de schroom voor lichamelijk contact niet veel te merken, de kinderen vlogen ons om de hals, de tranen vloeiden, we werden geknuffeld en met armbandjes overladen. We hadden als groep alle maaltijden met hen meegegeten, bij elke maaltijd werden we als groep uit elkaar gehaald en de kinderen vroegen ons bij hen te komen zitten. We hadden zoveel gelachen, niet bang om zelf te falen of uitgelachen te worden. We waren er echt voor hen geweest, dat merken kinderen.

De twee dagen tussenin in de bamboe hut van Renato, waren een bijzondere ervaring. Hoe mooi kan eenvoud toch zijn. En dat in een bijzonder mooi landschap, dicht aan de rivier. Een kerkdienst met hooguit 20 Karen mensen. Barbecue met "catfisch" Binnen geroepen worden en mee-eten omdat een huis ingewijd wordt. Daar kan geen toeristen reis aan tippen.

De tweede week, het overweldigende welkom. Nu al tranen en we zijn nog niet begonnen. Wat zijn die meisjes gegroeid, lichamelijk maar ook emotioneel. Een kleine groep was het deze keer. Het contact was des te intenser. Volop tijd om het verhaal uit te spelen en de kinderen erin te betrekken. Op de laatste dag zouden we het helemaal opvoeren voor nog een hele groep uit een ander tehuis. Jozef de dromer.

Wat hebben de kinderen weer mooie dingen gemaakt, je dromen schilderen in kleine openingen in de wolken, later het blad openvouwen en al die dromen met elkaar verbinden. Jozef en de jas. Grote lappen stof beschilderen, versieren en daar jassen mee maken. Alle tafels achter elkaar en daar ontstond een heuse catwalk. Wat hebben de kinderen genoten. Tekenen, schilderen, spelen, clownacts, fietsbanden, papier-maché poppen ..... elke dag weer iets om je over te verwonderen. Zo is het leven mooi.

*ART FOR ALL* was drie weken onderweg, het was weer mooi en weer vermoeiend. Zoveel blije gezichten gezien, maar ook zoveel wantoestanden.

De kinderen ze hebben het goed in die tehuizen. Maar wat heet goed? Eten, drinken, verzorging, aandacht, scholing enzovoort. Maar de liefde van thuis moeten missen en de kwelling van seksueel misbruik of uitbuiting meedragend.

We zijn blij dat we iets kunnen betekenen voor hen, we danken God voor de mogelijkheden.

We danken een ieder die helpt die uitdagingen waar te maken.

***Wim Engels***

[artforall.nl](http://artforall.nl)

[jenten.be](http://jenten.be)

## **SAMEN ROND DE BIJBEL**

Rond de titel “*MARCUS vertelt*” worden er (weer) vier avonden georganiseerd, die bestaan uit dezelfde vier componenten als “Samen rond de Bijbel in gelijkenissen”:

- 1) Inleiding en toelichting op de gelijkenis, waarbij ruim tijd wordt vrijgemaakt voor het voorlezen (voordragen) van de teksten, waarop men focust. Dit om het luisteren naar de teksten te benadrukken (40 min). Voordien kan men thuis de gehele tekst lezen.
- 2) Bespreking in gemengde gespreksgroepen (30 min).
- 3) Meditatief moment (15 min).
- 4) Napraten bij hapje en een drankje (30 min), verzorgd door de gastgemeente.

Datum: **Maandag 5 maart.**

Inleider: ds. C. de Beun.

Plaats: 't Keerske.

Marcus 6:30 – 8:21.

Datum: **Maandag 26 maart.**

Inleider: E.H. S. d'Ydewalle. Plaats:

Meersenhuis of het Bijbelhuis

Marcus 8:27 – 10:56.

Datum: **Maandag 16 april.**

Inleider: Dhr. J. Delameilleure. Plaats:

Adventkerk

Marcus 11 t/m 13.

# **EREDIENSTEN 10.00 UUR**

## **ZONDAG 4 MAART – MAALTIJD VAN DE HEER**

Predikant	Ds. J.C. de Beun
Ouderling	Mevr. R. ten Kate
Diaken	Mevr. T. Berg
Organist	Dimos de Beun
Bijbellezing	<b>Marcus 9:2-10</b> / Mevr. H. Coudyser
Bijbellezing	<b>2 Petrus 1:16-21</b> / Mevr. C. Luteijn
Babyoppas	Mevr. A. Laureys
Collecte	Zending
Koffiedienst	Fam. D. Schittecat

## **ZONDAG 11 MAART**

Predikant	Ds. J.C. de Beun
Ouderling	Mevr. G. Labeur
Diaken	Dhr. J. van Groenigen
Organist	Jonas Desmet
Bijbellezing	<b>Exodus 20:1-20</b> / Mevr. G. Labeur
Bijbellezing	<b>Psalms 119:1-8</b> / Dhr. W. Constant
Babyoppas	Mevr. C. Bauwens
Collecte	Kerk
Koffiedienst	Fam. P. Luteijn/Mevr. Vanryckeghem

## **ZONDAG 18 MAART – GASTPREDIKANT**

<b>Predikant</b>	<b>Ds. G. Grootjans</b>
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Diaken	Mevr. A. Laureys
Organist	Dhr. P. Vandenkerckhove
Babyoppas	Mevr. D. Constant
Collecte	DSC Kuurne
Koffiedienst	Fam. W. Constant

## **ZONDAG 25 MAART**

Predikant	Ds. J.C. de Beun
Ouderling	Mevr. R. ten Kate
Diaken	Mevr. T. Berg
Organist	Mevr. L. Vercruysse
Bijbellezing	<b>Psalm 51:12-17</b> / Mevr. R. ten Kate
Bijbellezing	<b>Johannes 12:20-33</b> / Mevr. A. Klifman
Babyoppas	Annelies Clarisse
Collecte	Kerk
Koffiedienst	Fam. A. Michiels-Ameel

## **ZONDAG 1 APRIL**

Predikant	Ds. J.C. de Beun
Ouderling	Mevr. G. Labeur
Diaken	Dhr. J. van Groenigen
Organist	Jonas Desmet
Bijbellezing	<b>Marcus 11:1-11</b> / Dhr. P. Hellebuck
Babyoppas	Mevr. E. Vanryckeghem
Collecte	Zending
Koffiedienst	Fam. J. Klifman

## **VRIJDAG 6 APRIL GOEDE VRIJDAG**

### **AANVANG: 20.00 UUR**

### **MAALTIJD VAN DE HEER**

Predikant	<b>Dhr. W. Lategan (proponent)</b>
	Ds. J.C. de Beun
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Diaken	Mevr. A. Laureys
Organist	Dimos de Beun
Bijbellezing	(uit) <b>Johannes 19</b> / Ds. J.C. de Beun

## ROOSTER LECTOREN

DATUM	LEZING 1	LEZING 2
<b>08/04</b>	Ouderling	Mevr. D. Constant
<b>22/04</b>	Mevr. C. Luteijn	Mevr. H. Coudyser
<b>29/04</b>	Mevr. A. Klifman	Ouderling
<b>06/05</b>	Predikant	Predikant
<b>20/05</b>	Mevr. D. Constant	Ouderling
<b>27/05</b>	Mevr. H. Coudyser	Mevr. C. Luteijn
<b>03/06</b>	Mevr. G. Labeur	Dhr. W. Constant
<b>10/06</b>	Ouderling	Mevr. A. Klifman
<b>24/06</b>	Predikant	Dhr. P. Hellebuck
<b>01/07</b>	Ouderling	Mevr. D. Constant
<b>08/07</b>	Mevr. C. Luteijn	Mevr. H. Coudyser

## KOFFIEDIENST

<b>08/04</b>	Mevr. J. Lagauw-Wage
<b>15/04</b>	Fam. W. Buijs
<b>22/04</b>	Fam. J. van Groenigen
<b>29/04</b>	Fam. A. Deceuninck
<b>06/05</b>	Mevr. H. Coudyser & Mevr. M. Verbeke
<b>13/05</b>	Fam. W. ten Kate
<b>20/05</b>	Fam. D. Schittecat
<b>27/05</b>	Fam. P. Luteijn & Mevr. E. Vanryckeghem
<b>03/06</b>	Fam. W. Constant
<b>10/06</b>	Fam. A. Michiels-Ameel
<b>17/06</b>	Fam. J. Klifman
<b>24/06</b>	Mevr. J. Lagauw-Wage
<b>01/07</b>	Fam. W. Buijs
<b>08/07</b>	Fam. A. Deceuninck

## KERKENRAAD

### **Predikant**

Ds. J.C. **de Beun** – ☎ 050 - 35.50.84  
Blauwvoetstraat 32 – 8310 Assebroek  
E-Mail: jdebeun@skynet.be

### **Ouderlingen**

Mevr. R. **ten Kate** – ☎ 050/35.60.69  
Baljuwlaan 5, 8310 Sint-Kruis  
Mevr. G. **Labeur** – ☎ 050/38.26.86  
Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels  
Dhr. A. **Deceuninck** – ☎ 050 / 31.69.23  
Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge

### **Diakenen**

Mevr. A. **Laureys** – ☎ 050 / 32.24.00  
Bevrijdingslaan 8, bus 4, 8000 Brugge  
Mevr. T. **Berg** – ☎ 050 / 67.30.80  
Rustenburgstraat 11 – 8000 Brugge  
Dhr. J. **van Groenigen** – ☎ 050/38.72.62  
Zandwege 10, 8490 Varsenare

## Bankrekeningen

Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge  
BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

Diaconie  
BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)  
t.n.v. *Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

VZW Vrienden  
BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC)  
t.n.v. *Vrienden Protestantse Kerk Brugge*

Nederlandse giro  
NL42INGB0000400456 (IBAN) - INGBNL2A (BIC)  
t. n.v. *Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

MAANDBLAD

*behalve in februari en augustus*

België – Belgique  
P.B.  
8000 BRUGGE 1-2  
3 / 4565

# DE BRUGSE KERKBODE



**Verantwoordelijke uitgever/afzendadres:**

Ds. J.C. de Beun, Blauwvoetstraat 32, 8310 Assebroek,  
Tel. 050 / 35.50.84; e-mail: [jdebeun@skynet.be](mailto:jdebeun@skynet.be)

**Kantoor van afgifte: 8200 “Brugge mail” – Erkenningsnummer : P408440**